

Leendert Willem Hildernisse is geboren op 6 januari 1907 in Alphen a/d Rijn. Hij was de zoon van Aarnout Hendrik Hildernisse (1878) en Anna Jacoba Peters (1886).

Leendert trouwde met Inga Nielsen (1927-2002). Hij was arts van beroep.

In het najaar van 1936 werd in Alphen aan de Rijn een nieuwe Scoutinggroep opgericht; de Nederlandsche Nachtegalen. Deze groep was verbonden aan de Martha-Stichting, een Kinderterhuis in Alphen aan den Rijn. Leendert was scoutsleiding bij deze groep. Begin 1938 werd een stam opgericht, de Telderstam, genoemd naar Hoofdkwartierscommissaris en districtscommissaris van Rijnland Piet Telder. Leenders stopte bij de verkenners en werd Oubaas bij van deze stam. In september 1939 werd Leendert ook groepsleider van de groep.

Als afdeling van de groep "DE HOLLANDSCHE NACHTEGALEN", afd. Alphen a/d Rijn der NPV, is opgericht een voortrekkersstam. De stam heeft als stammaam gekozen de "Telder"stam. Toestemming van den HKC Telder en den DC voor Rijnland zijn hiervoor verkregen. Als VTL treedt op L.W. Hildernisse, Julianastr. 46, Alphen a/d Rijn, aan wien tevens alle voorkomende correspondentie betreffende de stam kan worden gezonden.

Tijdens de oorlog was Leendert actief in het Artsenverzet. Hij werd op 30 juni 1943 door de Sicherheitspolitzei gearresteerd in Rotterdam en gevangengezet in het Huis van Bewaring Noordsingel in Rotterdam. De volgende dag ging hij naar Kamp Amersfoort. Het is niet na te gaan wanneer hij vrijgelaten is of overgebracht is naar een andere locatie.

Na de oorlog werd hij weer actief als oubaas bij zijn oude stam. Hij werd in 1946 arts en adjunct-directeur van een tehuis in Wijk aan Zee waar kinderen van NSB-er heropgevoed werden.



Later werd hij keel-neus-oorarts in Gorinchem en overleed daar op 15 juni 1959. Hij werd begraven op de Oude Algemene begraafplaats in Gorinchem.

De Nederlandsche Nachtegalen werd na de oorlog een zeeverkennergroep. In september 1945 werd daarnaast Scoutinggroep "de Bonte Kraaien" opgericht als vervolg op de Waterkantersgroep van voor de oorlog. In 2003 gingen beide groepen samen als Scouting Alphen aan den Rijn

## Meer informatie

[Akte - Gemeentearchief Alphen aan den Rijn \(wiewaswie.nl\)](http://wiewaswie.nl)

[Akte - CBG|Centrum voor familiegeschiedenis \(wiewaswie.nl\)](http://wiewaswie.nl)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 21, 1936, no. 9, 1936 » 1936-10 - Pag. 25 | Delpher](#)

[De verkennere; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 24, 1938, no. 2, 1938 » 1938-02 - Pag. 24 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkere der Nederlandsche Padvinderbeweging, jrg 6, 1938, no. 58, 1938 » 1938-03 - Pag. 11 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 6, 1938, no. 67, 1938 » 1938-12 - Pag. 11 | Delpher](#)  
["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 7, 1939, no. 83, 1939 » 1939-07 - Pag. 9 | Delpher](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 8, 1939 » 1939-09 - Pag. 24 | Delpher](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 1, 1938 » 1938-01 - Pag. 36 | Delpher'](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 28, 1945-1946, no. 1, 1945 » 1945-10 - Pag. 11 | Delpher](#)  
[Doorgestuurd naar Leendert Willem Hildernisse op 1 juli 1943 te Amersfoort » Open Archieven](#)  
[Gorinchem - Oude Algemene Begraafplaats - Leendert-Willem-Hi \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)  
[Leendert Willem Hildernisse \(Alphen, 6 januari 1907 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)  
[Stadsarchief Rotterdam | Zoeken in archieven](#)  
Archief Kamp Amersfoort  
Besmette jeugd: Kinderen van NSB'ers na de oorlog, 2009, Ismee Tames  
[Martha-Stichting](#)  
[Scouting Alphen aan den Rijn - Geschiedenis](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.