

Karel (Carel) Cornelius Sweers is geboren op 23 september 1916 in Utrecht. Hij was de zoon van Johannes Cornelis Sweers en Cornelia Wilhelmina Charlotta Wolfsdorff.

Op 6 december 1929 werd de St. Nicolaasgroep opgericht in Utrecht door hopman H.A. Bruna en aalmoezenier Koelman. De groep was verbonden aan de St. Nicolaas parochie. Ze werd in 1930 kerkelijk en koninklijk goedgekeurd. Carel was één van eerste scouts en werd in januari 1930 ingedeeld bij de Ravenpatrouille. Later ging hij over naar de Koekoeken. Na de zomer van 1931 stopte hij.

Hij trouwde op 19 mei 1937 in Utrecht met Cornelia van Velzen.

Hij werd vlak na de bevrijding op 7 mei 1945 lid van de Binnenlandse Strijdkrachten bij Groep I, sectie II. Hij werd waarnemend sectie commandant. Na de oorlog werd hij als militair uitgezonden naar Nederlands Indië en zat daar in 1960.

X		Comp. II v/h XI
Naam: Carel Cornelius		Sect. 117
Adres: Gern.-Dirckxstraat 102 Utrecht		Group. 1
Verbleeft in Indonesië (1960)		
Functie: Wvd Sectie Comm. (1945)	Rang: Onder Officier	
Gewijsd in: eerst sect.omm. 18/5 afgev. daarna terug als lid		
Geb.datum: 23-9-1916		
Geb.plaats: Utrecht		
Gehuwd of ongehuwd: gehuwd		
Godsdienst: H. A.		
Burgerl. beroep: Meeneioien		
Pers.bewijs: U 16/108909		
In dienst getr.: 7 Mei 1945	Algevoerd:	

Carel is overleden op 21 april 1964 in Halsteren.

Meer informatie

[Karel Cornelius Sweers \(Utrecht, 23 september 1916 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
[Overlijden Karel Cornelis Sweers op 21 april 1964 te Halsteren » Open Archieven](#)
[Karel Cornelis Sweers \(c.1917 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)
[Geboorte Karel Cornelis Sweers op 23 september 1916 te Utrecht » Open Archieven](#)
[Huwelijk Karel Cornelis Sweers & Johannes Cornelis Sweers & Cornelia Wilhelmina Charlotta Wolfsdorff & Cornelia van Velzen & Antonie Willem van Velzen & Cornelia Bardok op 19 mei 1937 te Utrecht, provincie Utrecht » Open Archieven](#)
[Scouting St. Nicolaas Groep – Scouting Utrecht Museum \(beeldbank.site\)](#)



30 jaar Sint Nicolaasgroep, de verkenners van de K.J.B. Utrecht 1929 – 1959
 Kroniek 1929-1950 Sint Nicolaasgroep

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.