

Adrianus (Adriaan) Gerardus Kolsteeg is geboren op 24 februari 1922 in Utrecht. Hij was de zoon van Adrianus Anthonie Kolsteeg (1894-1959) en Hendrika Antonia van Dillen (1896-1985).

Adriaan was scout bij de katholieke Sint Nicolaasgroep in Utrecht. De groep werd op 6 december 1929 opgericht door hopman H.A. Bruna en aalmoezenier Koelman en was verbonden aan de St. Nicolaas parochie. De groep werd in 1930 kerkelijk en koninklijk goedgekeurd. Adriaan nam met zijn troep deel aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937 met vijf patrouilles van zeven man. De leiding bestond onder andere uit Hopman Böhm, vaandrig Ran, vaandrig Nijssen en aalmoezenier Hein Wentholt. Van 1939 tot 1949 heette de stam van de groep de King Arthurstam.

Hij werd vlak na de bevrijding op 7 mei 1945 lid van de Binnenlandse Strijdkrachten bij Groep III, sectie II.

Anton is overleden op 24 september 1996 in Utrecht en werd begraven op begraafplaats St Barbara in Utrecht.

X		Comp. II v/h XI
Naam: Kolsteeg Adrianus Gerardus		Sect. III
		Groep. III
Adres: J. Overdijkstraat 67 Zullien		
Functie: lid	Rang:	
Gewijzigd in:		
Geb.datum: 24-2-1922		
Geb.plaats: Utrecht		
Gehuwd of ongehuwd: ongehuwd		
Godsdienst: R.K.		
Burgerl. beroep: Draaier		
Pers.bewijs: Z 31/6208		
In dienst getr.:	7 Mei 1945	Afgevoerd: 29-7-1945



Meer informatie

[Adrianus Gerardus Kolsteeg \(Utrecht, 24 februari 1922 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
[Geboorte Adrianus Gerardus Kolsteeg op 24 februari 1922 te Utrecht » Open Archieven](#)
[Akte - Het Utrechts Archief \(wiewaswie.nl\)](#)
[Graftombe.nl - Informatie over Adrianus Gerardus Kolsteeg](#)
[Utrecht - RK Begraafplaats St. Barbara - - graf 383208 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Scouting St. Nicolaas Groep – Scouting Utrecht Museum \(beeldbank.site\)](#)

30 jaar Sint Nicolaasgroep, de verkenner van de K.J.B. Utrecht 1929 – 1959

Kroniek 1929-1950 Sint Nicolaasgroep



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.