



Gerrit Frederik Dalenoord is geboren op 7 november 1897 te Enschede. Hij was de zoon van Hendrika Oonk en Herman Gerrit Dalenoord. In 1910 woonden ze in Winterswijk. Zijn vader was bedrijfsleider in een bedrijf met Textielagenturen en hij werd assistent bedrijfsleider.

Hij was in 1920 vaandrig bij vereniging *De Winterswijksche padvindders*.



Hij verhuisde naar Haren bij Groningen en werd daar directeur van Scholtens Chemische Fabriek Foxhol. Aan het begin van de oorlog woonde hij in Haren op Lutsborgsweg 4.

Gerrit raakte betrokken bij het verzet en was aangesloten bij Landbouwgroep Groningen. Hij was plaatselijk commandant OD en heeft een gedropte zender, 'Luctor et emergo', in huis gehad. Op 1 april 1945 deed de SD een inval in zijn huis. Dankzij een goede schuilplaats werd hij niet gevonden. Ook zijn onderduiker G. Tanis werd niet gevonden. Tanis werd in 1943 hoofd van Sectie I (operaties) van de OD en werd na de bevrijding waarnemend Gewestelijk Commandant Binnenlandse Strijdkrachten. De SD arresteerde wel zijn vrouw maar liet haar binnen twee weken op 13 april 1945, toen de Canadezen Groningen kwamen bevrijden, weer vrij.

Gerrit overleed 14 augustus 1971 in Haren, Groningen.

Meer informatie

[Registratie Hendrika Oonk & Herman Gerrit Dalenoord & Janna Gerritdina Dalenoord & Gerrit Frederik Dalenoord & Frederik Dalenoord & Gesina Hardick in 1910 » Open Archieven](#)
[Overlijden Gerrit Frederik Dalenoord op 14 augustus 1971 te Haren » Open Archieven](#)
[Gerrit Frederik Dalenoord \(Enschede, 7 november 1897 - Haren \(GR\), 14 augustus 1971\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
[Dalenoord, Gerrit Frederik \(Groninger Archieven\) - Groninger Archieven](#)
[OudWinterswijkBedrijven adressen Archieven - OudWinterswijk](#)
Padvinddersjaarboekje 1920

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.