

Cornelis (Kees) Marsman is geboren op 23 februari 1930 in Rotterdam. Hij was de zoon van Arie Pieter Marsman (1892-1945) en Jaapje Verdoorn Hordijk (1896). Het gezin telde 8 kinderen. Zijn vader was rijks-telegrafist bij de PTT.

Het gezin woonde van februari 1935 tot 1947 aan Schoonderloostraat 35 in Rotterdam. Dit was een schoolgebouw uit 1884. Op de eerste etage waren drie kamers en een keuken en op de tweede etage lagen 3 slaapkamers, een badkamer en een ruime zolderachtige overloop, die ook als slaapkamer werd gebruikt.

Op 5 mei 1934 werd Groep 6 Philips van Uyternessegroep opgericht in Rotterdam. De groep droeg een blauwe das met grijze rand. De stam heette Die Ougga's. De groep had in 1935 haar troeplokaal aan de Vierhavenstraat 53. Kees was scout bij deze groep.

Tijdens de oorlog kwam de groep, nadat scouting door de bezetter verboden was, samen onder de schuilnaam van Natuurstudie Jeugdgroep. Ze hadden hun bijeenkomsten in de achterkamer van het huis waar Kees Marsman woonde.



De stam trad op als brandwacht in het Eudokia-ziekenhuis te Rotterdam. Het ziekenhuis Eudokia aan de Bergweg/Bergsingel in Rotterdam zocht in 1942 naar mensen die hulp wilden verlenen tijdens luchtaanvallen en kwamen in contact met de verboden Scoutingorganisatie. Scouts van negen verschillende Scoutinggroepen gingen een brandwacht vormen. Er werden gewerkt in acht ploegen die om de beurt dienst hadden. Van daadwerkelijke hulp is het nooit gekomen. Het bleef bij wachten en oefenen met het uitrollen en aankoppelen van brandslangen en het oefenen met brancards. Na een tijd werd het ziekenhuis een onderduikadres voor veel jongeren, die waren opgeroepen voor de Arbeitseinsatz om in Duitsland te gaan werken. Of Kees hier ook actief was is niet bekend.

De vader van Kees trad kort na het begin van de Tweede Wereldoorlog toe tot de NSB. Zijn vrouw was het daar niet mee eens en al snel verslechterde de relatie tussen hen. Geen van de acht kinderen werd lid van de NSB. Kees en zijn oudste broer Johannes gingen samen met een deel van het gezin in het verzet. Zijn vader was een zeer actieve NSB'er. In opdracht van de bezetter ging hij bij mensen radiotoestellen en telefoons weghalen. Het verzet (waaronder zijn eigen kinderen) waren van plan hem daarom dood te schieten, maar dit werd niet uitgevoerd. Tijdens de oorlog werd hun huis gebruikt door het verzet als berguimte voor wapens en munitie. De achterkamer werd door verzetsgroepen gebruikt als vergaderruimte en schietruimte.

Vader Arie Pieter meldde zich op 8 mei 1945 vrijwillig bij de instantie die was ingericht om NSB'ers te verzamelen en vervolgens vast te zetten in kamp Vianda aan de Slechthuisweg in Hoek van Holland. Johannes was daar vanuit het verzet, administrateur. Op 19 juli 1945 werd Arie Pieter door de kampcommandant ontvangen met de mededeling "Marsman, je hebt je goed gedragen, je mag naar huis". Arie viel ter plekke dood neer aan een hartstilstand.

Kees trouwde in 1959 in Rotterdam met Elly van Dijk en ze kregen twee dochters. Na de oorlog was Kees van 1964 tot 1 juli 1965 tuinbaas bij het Arboretum Trompenburg in Rotterdam. De eigenaar/beheerder had een Naziverleden en omdat Kees het zoontje van een NSB'er was, werd hem gevraagd de baan van tuinbaas te vervullen. In 1965 kwam de beheerder er achter dat Kees in de oorlogsjaren met het verzet te maken had gehad. Hij werd op 1 juli 1965 ontslagen en kreeg 6 maanden de tijd een andere baan te zoeken. Een jaar later werd hij tuinman bij de Botanische Tuinen van de Universiteit van Utrecht.

Kees is overleden op 23 mei 2018 in Hellevoetsluis. Zijn oude Scoutinggroep werd opgeheven op 1 januari 1967.

Meer informatie

[Cornelis "Kees" Marsman \(1930-2018\) » Stamboom De Koning » Genealogie Online](#)

[Arie Pieter Marsman \(1892-1945\) » Stamboom De Koning » Genealogie Online](#)

[Overlijden Arie Pieter Marsman & Jaapie Hordijk op 19 juli 1945 te Hoek van Holland » Open Archieven](#)

[Stadsarchief Rotterdam | Resultaten](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.