

Dingines (Dick) Cornelis Bouwense jr. is op 24 september 1908 in Middelburg geboren. Hij was de zoon van Dingines Cornelis Bouwense en Martha Strijd. Hij had een broer Pieter (1906) en Abraham (Bram) (1914). Dick was een neef van Pieter Adriaan, de latere verzetsstrijder. Zijn vader was specialist in kinderwagens en speelgoed en had een winkel in Middelburg.

Een Dick Bouwense van de CMJV padvindersgroep in Middelburg was in november 1927 aanwezig bij de installatie van de CMJV padvindersgroep in Breda, samen met hopman J.J. Buitendijk uit Den Haag. In hetzelfde jaar werd A. Bouwense als vaandrig bij de groep in Middelburg geïnstalleerd. In 1926 was een D.C. Bouwense voorzitter van de kampcommissie, bestaande uit voortrekkers van de verschillende padvindersgroepen op Walcheren. Ze willen er alles aan doen om een kampverblijf op Walcheren zo aangenaam mogelijk te laten zijn voor kamperende groepen uit andere delen van het land. Hij woonde toen op Kortedelft G3 in Middelburg, het adres waar vader Bouwense een (speelgoed)winkel had. In mei 1927 gaat zijn broertje Bram, samen met Jo Lafeber, over van de welpen naar de verkenner. Dick ging naar de Hogere Handelsschool in Middelburg.

Dick jr. trouwde op 11 november 1937 in Vlissingen met Maria Adriana van Rosevelt. Op dat moment was hij kantoorbediende. Later werd hij officier van de Marinestoomvaartdienst en diende aan boord van de Hr. Ms. Jan van Galen. In 1939 kregen ze een zoon.

Tijdens de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog was hij verbindingsofficier van de Ordedienst in West-Zeeuws-Vlaanderen. Hij onderhield radiocontact met Walcheren, en toen dat verstoord was, stak hij om zijn inlichtingen aan de OD in Walcheren door te geven, met een Duits schip over hoewel burgers niet meer mochten varen.

In 1945 was hij in dienst van het Militair Gezag en van 1945 tot 1948 was hij directeur van de Stichting Herstel Zeeland. Hij was tussen 1948 en 1971 Burgemeester van Scherpenisse en Sint Maartensdijk in Zeeland.

Voor zijn getoonde moed ontving hij op 24 juni 1954 het Kruis van Verdienste. Deze werd in het Paleis op de Dam uitgereikt. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en ontving het Verzetsherdenkingskruis en het Oorlogsherdenkingskruis. Ook zijn vrouw ontving een Verzetsherdenkingskruis.

Dick overleed op 7 juni 1997 in Koudekerke. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Biggekerke.

Meer informatie

[Huwelijk Dingenis Cornelis Bouwense & Dingenes Cornelis Bouwense & Martha Strijd & Maria Adriana van Rosevelt &](#)



[François Robert Roosevelt & Margaretha Elizabeth Praag op 11 november 1937 te Vlissingen » Open Archieven](#)

[De banier : staatkundig gereformeerd dagblad » 13 jan 1939 - Art. 86 | Delpher Middelburgsche Courant | 13 november 1914 | pagina 3 - Krantenbank Zeeland](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 11, 1927 » 1927-11 - Pag. 37 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 11, 1927 » 1927-11 - Pag. 39 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no. 6, 1926 » 1926-06 - Pag. 25 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 5, 1927 » 1927-05 - Pag. 30 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 4, 1927 » 1927-04 - Pag. 39 | Delpher](#)

[Dingines Cornelis 'Dick' Bouwense \(1908 - 1997\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Details Database \(documentatiegroep40-45.nl\)](#)

[Dick Bouwense - Wikipedia`](#)

[Bouwense-Van Rosevelt, Maria Adriana - TracesOfWar.nl](#)

[Middelburgsche Courant | 18 november 1931 | pagina 10 - Krantenbank Zeeland](#)

[Middelburgsche courant » 10 jul 1925 - Art. 34 | Delpher](#)

[Biggekerke - Algemene Begraafplaats - Dick-Bouwense-1908-199 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.