



Gerhard Abraham Willem ter Pelkwijk is geboren in Elst op 29 maart 1882. Hij was de zoon van Jan ter Pelkwijk en Anna Maria Marcella van Nouhuijs.

Na het gymnasium in Den Haag studeerde hij in rechtswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij trouwde op 9 juni 1910 met Alida Johanna Jacoba Donath en ze kregen 3 zonen en 2 dochters; Alida Johanna (1911), Anna Maria Johanna (1912), Jan Joost (1914), Johannes (Joop) Willem Frederik (1916) en Gerard Julius Karel (1928).

Hij kwam in dienst bij de gemeente Den Haag doorliep verschillende functies. Hij was o.a. nauw betrokken bij de huldiging van Koningin Wilhelmina op het Malieveld in 1918. In 1920 werd hij tot gemeentesecretaris benoemd. In 1928 was hij voorzitter van de Afdeling Den Haag van de NPV. Er waren op dat moment 13 troepen en 10 hordes.

In 1934 werd hij burgemeester van Utrecht. In de crisisjaren gaf hij impulsen aan werkgelegenheid door het Rijk te bewegen medewerking te verlenen aan een groot aantal projecten zoals het ophogen van de spoorlijnen bij het Centraal Station en de bouw van Stadion Galgenwaard.

Op zaterdagmiddag 16 november 1935 wordt op het Gemeentelijk Sportterrein "Welgelegen" te Utrecht aan de burgemeester van Utrecht, Mr. ter Pelkwijk, het "eere-voorzitterschap van de vereniging De Utrechtsche Padvinders" aangeboden. Hij was erevoorzitter tot 1940. Daarnaast was hij lid van het Wereld Jamboree comité in 1937. Zijn zoon Joop werd eind jaren '30 vaandrig bij de groep 1 Pels Rijkengroep in Breda.



Op 1 april 1942 werd Ter Pelkwijk door de bezetter ontslagen. Dit kwam niet helemaal onverwacht gezien zijn houding en uitlatingen t.o.v. de bezetter. Hij dook onder in Doorn en bereidde zich daar met zijn medewerkers voor op de bevrijding. Zijn zoon Jan Joost kwam om tijdens de Slag in de Javazee op 3 maart 1942 aan boord van de mijnenveger Endeh. Op



7 mei 1945 keerde Ter Pelkwijk terug. Op het bordes van het stadhuis ontving hij onder luide toejuichingen de commandant van de bevrijdingstroepen. Onmiddellijk stortte hij zich met alle energie op het herstel van Utrecht. Tot zijn grote voldoening besloot de gemeenteraad op 26 februari 1948 een grondregeling met het Rijk aan te gaan t.b.v. de

definitieve vestiging van het nieuwe Jaarbeurscomplex op het voormalige 'Suikerterrein'.

Zoon Joop is gesneuveld op 25 september 1947 in Nederlands Indië.
Zijn vrouw werd in december 1946 benoemd als Provinciaal commissaris van de Stad Utrecht bij het Nederlands Meisjesgilde. Ze stopte in april 1948.

Op 31 maart 1948 nam Gerhard afscheid als burgemeester. Hij overleed in Doorn op 8 september 1964.

In 1946 is groep 25, de Mr. Dr. ter Pelkwijkgroep opgericht in Utrecht. Deze Scoutinggroep heeft bestaan tot 1970.



Meer informatie

[Gerhard Abraham Willem ter Pelkwijk - Wikipedia](#)

[Huwelijk Gerhard ter Pelkwijk & Alida Donath op 9 juni 1910 te Ede » Open Archieven](#)

[Jan Joost ter Pelkwijk | Oorlogsgravenstichting](#)

[Overlijden Gerhard Abraham Willem ter Pelkwijk & Alida Johanna Jacoba Donath op 8 september 1964 te Doorn » Open Archieven](#)

[2014 beekman over pelk.pdf \(inzichten.nl\)](#)

[Pelkwijk, Gerhard Abraham Willem ter \(1882-1964\) \(knav.nl\)](#)

[1935 – Scouting Utrecht Museum \(beeldbank.site\)](#)

[196 Staat van personen die betrokken zijn geweest bij het Utrechts ... \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief](#)

[Johannes Willem Frederik ter Pelkwijk | Oorlogsgravenstichting](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 17, 1946, no. 14, 1946 » 1946-12 - Pag. 2 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 18, 1947, no. 5, 1947 » 1947-05 - Pag. 2 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 19, 1948, no. 4, 1948 » 1948-04 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Gerhard Abraham Willem ter Pelkwijk - PoolParty Linked Data Server \(niod.nl\)](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Het Leidersblad, maart 1928

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.