



Derk Roelf Mansholt is geboren op 3 april 1906 in Den Haag. Hij was de zoon van Theodor Joachim Mansholt en Hilda Margaretha Zijlma. Hij had twee jongere zusjes. Zijn vader was inspecteur van de landbouw en rijks landbouwleraar.

Derk was voortrekker in Groningen. Hij nam deel aan de Tweede algemene voortrekkers Pow-Wow in 1923 en werd daar patrouilleleider van één van de vier patrouilles die gevormd werden met de deelnemende stamleden. Hij nam deel aan de 2^e Gilwellcursus in Ommen.

Derk ging studeren en werd landbouwconsulent. Hij trouwde in 1931 in Den Haag met Anaatje Klein (1907-1966). Hij keerde weer terug naar Groningen en woonde voor de oorlog op Molenweg 5 in Haren.

Derk was actief bij het Nationaal Steunfonds (NSF). Het NSF was een brede verzetsorganisatie in de Tweede Wereldoorlog die behulpzaam was bij het financieren van de illegaliteit en de onderduik in Nederland. Het fonds werd ook wel de bankier van het verzet genoemd. Derk Roelf Mansholt heeft

vanaf 1 januari 1944 gevangenzet in Kamp Vught. Tussen 15 september 1944 en 19 september 1944 zat hij gevangen in Kamp Amersfoort. Hij had hier kampnummer 7325.



Na de oorlog werd hij hoofd van de afdeling Voorlichting van het Provinciale Militaire Commissariaat. Later werd hij directeur generaal voor de arbeidsvoorziening bij het Departement voor Sociale zaken en Volksgezondheid. In 1957 werd hij ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Op 27 februari 1967 is ir. Derk Roelf Mansholt volkomen onverwachts tijdens een korte vakantie overleden in Davos, Zwitserland. Hij werd begraven op het Harener Eshof in Haren.

Meer informatie

[Anaatje Klein en Derk Roelf Mansholt - Kleinschrijverij](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindere", jrg 9, 1923, no. 16, 15-09-1923 » 15 sep 1923 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives \(arolsen-archives.org\)](#)

[Mansholt, ir Derk Roelf \(Groninger Archieven\) - Groninger Archieven](#)

[Maaden / Muzert - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)
[Graftombe.nl - Informatie over Derk Roelf Mansholt](#)
[Nationaal Steun Fonds - Wikipedia](#)
[Onderscheiding - Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.