

## Gerrit van der Drift



Gerrit van der Drift is geboren op 22 april 1922 in Kampen. Hij was de zoon van Willem Frederik Oscar van der Drift en Johanna Helena Ridder. Hij heeft een oudere broer en twee zussen. Zijn vader was commissaris der politie.

De Kamper Zeeverkenkers (ook wel de Steuren genoemd) worden op 3 november 1912 voor het eerste in de pers genoemd en in 1920 krijgen ze de koninklijke goedkeuring. Gerrit was een vrolijke sportieve jongen en tenniskampioen in Kampen. Samen met zijn zus Wil heeft hij veel gezeild. Hij was scout bij De Steuren. Op 6 januari 1940 was hij aanwezig bij de boerenkoolmaaltijd van de groep. Hij was voorzitter van groep 1. Zijn vader was van 1933 tot het stoppen van de groep in 1940 voorzitter van de afdeling Kampen van de Vereniging De Nederlandsche Padvinders.

Het Nederlandse koningshuis was de Duitsers een doorn in het oog. Nederlanders die trouw bleven aan de Koningin en actief verzet boden werden gearresteerd. Commissaris Van der Drift werd op 23 januari 1941 gearresteerd en ontslagen vanwege zijn loyaliteit aan de koningin. Gerrit was samen met Henk Brunt, vaandrig bij zijn scoutinggroep, actief in het verzet en hield zich onder andere bezig met hulp aan piloten. Ook zijn vader hield zich hiermee bezig. In 1942 hadden ze 19 dagen lang twee Amerikaanse piloten in huis. Met Henk Brunt heeft Gerrit onder andere op 11 maart 1944 zes piloten met 2 auto's van Dalfsen naar Volenhoven gebracht en van daar naar Drachten. Op 12 juni 1944 werd Henk door de Sicherheitsdienst (SD) gearresteerd vanwege zijn verzetsactiviteiten. Hij overleed op 19 maart 1945 aan uitputting in kamp Rathenow. Gerrit dook onder bij de familie Gunnink, die dan nog aan de 1e Ebbingestraat woont. Hij sloot zich later aan de Binnenlandse strijdkrachten.

Gerrit en zijn vriend Frans Gunnink geven zich, zodra de oorlog is afgelopen, als oorlogsvrijwilliger (O.V.W.-er) op voor 1-8 R.I. bataljon 'De Haantjes'. Hij wilde graag vliegenier worden, maar stapt uiteindelijk met alle andere oorlogsvrijwilligers op de 'Nieuw Amsterdam' naar Nederlands Indië. Gait, zoals hij vaak genoemd werd door zijn dienstkameraden, wordt bij de vierde Compagnie van 8-1 R.I. ingedeeld. In maart 1946 gaat Gerrit passagieren in Singapore en daar worden ze beschoten. Later wordt hij overgeplaatst naar het carrier peloton, waar ook zijn vriend Frans bij zat. Op 31 mei 1946 rijdt de pantserwagen van de Kamper chauffeur Gunnink op een mijn en Gerrit weerde zich bij de terugtocht, kranig met zijn mortier. Op een gegeven moment gaat Gait naar Bandung om getest te worden voor een officiersopleiding. Na het volgen van de opleiding gaat hij terug naar Nederland. In Naarden wordt hij later beëdigd als reserve luitenant. Zijn ouders, zussen en oudere broer zijn daarbij. Gerrit tekent bij, vooral omdat hij Indië een geweldig mooi land vindt. Ook heeft hij er een vriendin. Hij blijft, net als in zijn eerste 'Indische jaren', wekelijks schrijven met zijn familie.





Hij overlijdt na een auto-ongeluk op 15 november 1949 in Soerabaja. Er zijn meerdere lezingen over de toedracht van het ongeluk. Volgens de ene lezing zou hun auto zijn beschoten, waardoor de chauffeur de macht over het stuur verloor. In een andere lezing zou de auto geslipt zijn op de rails van een tramlijn. Hij is het enige slachtoffer. Op 14 november komt de dominee langs om te vertellen, dat Gait ernstig gewond is. Wil vertelt dat haar vader onmiddellijk naar Soerabaja wil vertrekken, maar de volgende dag blijkt, dat haar broer al is overleden. Haar vader en moeder zijn nooit helemaal over het verlies van hun zoon heen gekomen. Hij werd begraven op het Nederlands Ereveld Kembang Kunin in Soerabaja.



Verschillende scouts van de Kamper Zeeverkenneren waren actief in de oorlog als hulpverlener (Samuel Perrin), bij het verzet (Henk Brunt, Willem en Gerrit van der Drift, Wolter van der Kamp), als Engelandvaarder (Albert de Boer) of als militair (Johan Wijnsouw, Arie Schurink, Frederic Baron van Boecop, Bernard de Hosson, Jan Willem Wolters). Niet iedereen overleefde de oorlog.

Direct na de oorlog werd de naam van de Kamper Zeeverkenneren veranderd in de huidige naam Henk Brunt groep, als eerbetoon aan hun lid Henk Brunt die in de oorlog actief was in het verzet, werd opgepakt en omkwam in een concentratiekamp. In 1954 werd het nieuwe clubgebouw van de groep geopend. Boven de open haard werd een balk aangebracht met daarop de tekst 'Zij deden hun plicht' met de namen van Ab de Boer, Henk Brunt, Gerrit van der Drift en Wim Wolters. Na de brand in het clubhuis in de jaren '70 kon de balk gered worden.

Na het officiële gedeelte van de openingsgebeurtenissen, dat sfeervol omlijst was met padvindsceremonieën, werd het nieuwe troepuis door de gasten — onder wie ook oud-schipper de Hosson — bezichtigd. Het zal veler verwachtingen hebben overtroffen door degelijkheid en prettige inrichting. Ons troffen op de schouw de namen van vier oud-Kamper zeeverkenneren die in plichtsvulling hun leven verloren: Ab de Boer, Henk Brunt, Gerrit v. d. Drift en Wim Wolters. Hun namen prijken er, de jongens ten voorbeeld.

## Meer informatie

[Gerrit van der Drift | Oorlogsgravenstichting](#)

[Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant » 17 nov 1949 - Art. 60 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 18 nov 1949 - Art. 178 | Delpher](#)

[Gerrit de Munnik | Gerrit van der Drift](#)

[Archieven.nl - Beeldbank \(Stadsarchief Kampen\)](#)

[Verzet en collaboratie in bezet Kampen - Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o. \(brugnieuws.nl\)](#)

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Willem van der Drift National Archives NextGen Catalog](#)

[Gerrit van der Drift National Archives NextGen Catalog](#)

[Dutch Helper Names, DAALE to DIJKSTRA | WWII Netherlands Escape Lines \(wwii-netherlands-escape-lines.com\)](#)

[almanak1935 6 beroepen kerk verenigingen.pdf \(kamperalmanak.nl\)](#)

[almanak1936 6 beroepen kerk verenigingen.pdf \(kamperalmanak.nl\)](#)

[almanak1937 6 beroepen kerk verenigingen.pdf \(kamperalmanak.nl\)](#)

[almanak1938\\_4\\_adressen.pdf \(kamperalmanak.nl\)](#)

[almanak1939\\_4\\_adressen.pdf \(kamperalmanak.nl\)](#)

[henkbruntgroep.nl](#)

['t Nieuws voor Kampen » 21 jun 1954 - Pag. 3 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.