



David Bernardus Redeke is geboren in Den Helder op 20 mei 1911. Hij was de zoon van Heinrich Carl Redeke en Julie Laurence (Liesbeth) Hoek. David had een broer Hans (1908) en twee zusjes: Lies (1903) en Pauline (1904).

De broers en zussen Redeke waren actief binnen Scouting. Ook moeder Liesbeth was Padvindster. Haar gildenaam was Ivag (Ik Vind Alles Goed). In Den Helder heeft haar moeder in 1920 een groep waterpadvindsters opgericht. Dit is de huidige Scouting Inka-groep. Nadat het gezin naar Haarlem verhuisde werd Liesbeth daar Guido.

Toen het gezin in Haarlem woonde (Dusartstraat 2) was David actief bij padvindergroep The Tank in Bloemendaal. Tijdens het zomerkamp op Ada's Hoeve in Ommen in 1925 trad hij op tijdens de kampvuur-avonden. Hij was kampvuur-troubadour-met-de-harmonika. In 1926 en 1927 was hij patrouilleleider bij de Meeuwenpatrouille.

Bloemendaal („The Tank“). Voor 't eerst sinds lang laat de Tank weer eens iets van zich hooren. Er zijn bij ons groote veranderingen voorgevallen. Na het vertrek van Hopman de Vries is de Heer J. Wessels, districtcommissaris van Haarlem onze leider geworden, met als assistent voor de technische leiding F. de Hartog, vroeger van troep 11 Amsterdam. Er wordt flink aan oefening gedaan, en ook de werkzaamheden in ons nieuwe clubhuis, dat echter nooit heelemaal „af“ is, gaan hun gang. We hebben nu ruimschoots gelegenheid, om „broeders“ uit andere afdelingen onderdak te verschaffen, waarvan troep V (Calandtroep) en troep X van de afd. Rotterdam met Paschen gebruik hebben gemaakt. Ook houden we dikwijls week-end kampen. Het eenige nadeel, dat aan ons troephuis verboden is, is wel, dat het een tamelijk eind buiten de stad ligt, wat in den winter wel eens bezwaarlijk is, vooral voor de jongere jongens. Onze troep bestaat op 't oogenblik uit drie patrouilles, Kieviten, Zwaluwen en Meeuwen. Ze bestaan bijna heelemaal uit jonge jongens, daar er na ons zomerkamp een heel stel oudere jongens tot de Voortrekkers zijn overgegaan. Op de jongeren rust thans de taak, de troep op het oude pijl te houden. De oude Zwaluwen-leider (zie de Pinksterwedstrijden) Ten Hoyer heeft z'n werkzaamheden als zoodanig neergelegd en heeft de taak van assistent welpenleider aanvaard onder den naam van Baloe. Akeela van de, overigens in de laatste tijd sterk uitgebreide horde, is Ch. van Dongen. Iederen Zaterdagmiddag is er een geregelde „sleepdienst“ van welpen naar 't clubhuis en terug. Een volgende keer iets over ons troepwerk in 't bijzonder.
D. B. REDEKE, P.L. Meeuwen.

David studeerde medicijnen in Utrecht en was tussen 1934 en 1941 lid van studentenvereniging Unitas SR, de oudste studentenvereniging van Utrecht. Hij was in de jaren dertig de zangleraar en dé toonaangevende muzikale figuur op Symposion, het pand waar de vereniging gevestigd was, en de muzikale motor (1934-1941) op Unitas.

Na zijn afstuderen werd hij huisarts en woonde in de oorlog in Gorinchem. Hij trouwde op 28 januari 1943 met Maria Josepha van IJsselstein. David was actief in het artsenverzet. In augustus werd hij opgepakt en kwam op 13 augustus 1943 terecht in Kamp Amersfoort. Daar zat hij tot 20 september 1943.

David is overleden op 19 juni 1973 in Utrecht.

De hele familie is actief in de oorlog: Zus Lies werd in de oorlog met haar pioniers van de Spidogroep opgepakt omdat ze illegaal Denkdag vierden. Omdat ze deelnam aan bijeenkomsten van padvindsters moest ze op de Huishoudschool stoppen. Op een gegeven moment kwam ze in contact met het verzet. Ze heeft koeriersdiensten verricht voor verzetsgroepen in Schiedam en Breukelen. Hans gingen varen bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij in Nederlands Indië. Hij werd in 1942 door de Japanners geëxecuteerd omdat hij met collega's had geprobeerd hun schip te saboteren om te voorkomen dat het in handen van de Japanse bezetter viel. Pauline trouwde met Dré Aussems. Haar man is zeer actief in het verzet en Pauline helpt met de opvang en het verbergen van gedropte geheim agenten. Op een gegeven moment moeten zij en haar man op de vlucht. Ze houden zich wekenlang schuil.

Meer informatie

[David Bernardus Redeke \(1911-1973\) » Stamboom Hoek, van Scherpenzeel, la Verge en van de Water » Genealogie Online](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 1, 1927 » 1927-01 - Pag. 35 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 10, 1924, no. 9, 10-05-1924 » 10 mei 1924 - Pag. 15 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 11, 1925, no. 9, 1925 » 1925-09 - Pag. 2 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no. 11, 1926 » 1926-11 - Pag. 36 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 4, 1927 » 1927-04 - Pag. 37 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 14, 1928, no. 8, 1928 » 1928-08 - Pag. 4 | Delpher](#)

Kamp Amersfoort

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Interview met... \(iungit-iunctos.nl\)](#)

[Geschiedenis | Unitas S.R. \(usr.nl\)](#)

[MC17AUG73.pdf](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.