



Christiaan (Chris) Jacobus Erkelens is geboren op 20 september 1920 in Zeijerveld. Hij was de zoon van Leendert Erkelens en Guurtje van den Akker. Hij had twee oudere broers, Johannes Arie (1913) en Arie Cornelis (1916). Ze woonden op boerderij Anniehoeve in Zeijerveld waar hun vader landbouwer was. Zijn ouders waren 'geëmigreerd' naar Drenthe en de eerste boeren van de nieuwe ontginning. De Anniehoeve was met 60 ha de grootste boerderij.

Op 4 februari 1911 wordt in Assen een padvindersgroep opgericht. Na een paar maand, op 8 juli 1911, worden de eerste Asser padvinders geïnstalleerd. Hiervoor was zelfs een lid van het Hoofdbestuur naar Assen afgereisd. In de begin periode waren verschillende officieren van het Asser garnizoen bij de leiding actief waardoor de activiteiten een militaristisch tintje hadden. De groep kwam eerst samen in het Koetshuis van Lels, maar nadat commissaris van de Koningin Linthorst Homan betrokken raakte bij Scouting, ging de groep naar het Koetshuis van Linthorst Homan aan de Kloosterstraat. Groep 1 heette in eerste instantie de Hunnen. Chris gaat als 10 jarig jochie naar de horde van de "Hunnen". De groep wordt later hernoemd in de Zwervers. Chris wordt verkenners, patrouilleleider en gaat naar de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937. Later wordt hij voortrekker bij voortrekkersstam de Hunnen waar Gienus Vliegheuis oubaas is.



Chris gaat naar de Hogere Landbouwschool in Groningen en gaat werken op de boerderij van zijn ouders.

Op vrijdag 10 mei 1940 zit de 19-jarige Chris in padvindersuniform op het politiebureau aan de Brink. Het is mobilisatietijd en de dreiging vanuit Duitsland is voelbaar. Hij is met anderen gevraagd om te helpen bij het noteren van radioberichten over overkomende vliegtuigen. Opeens komt er een Duitse soldaat binnen die de radio met zijn geweer een klap gaf. Chris maakte dat hij weg kwam. De voortrekkers gaan in de zomer van 1940 nog wel op zomerkamp naar Tongeren bij Epe. Ze vertrekken bij oubaas Vliegheuis in tweetallen in burger, want de Duitsers hebben samenscholingen verboden. Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 wordt het groepsgebouw van "de Zwervers" in de Oosterhoutstraat door de Duitsers gevorderd en een gedeelte van de inventaris in beslag genomen. De tenten zijn dan al in veiligheid gebracht en bij "Witterzomer" ondergebracht.



Zijn vader overlijdt in 1944 en Chris neemt de exploitatie van het veeteelt- en akkerbouwbedrijf over. In 1945 woonden Chris, zijn moeder, een dienstmeisje, een uit Noord-Limburg geëvacueerd gezin en een ondergedoken neef op deze boerderij.



Op 7 en 8 april 1945 start Operatie Amherst, de codenaam van de geallieerden voor een speciale commandoactie ter bevrijding van Drenthe als voorbereiding van de aanval van de Canadezen op Groningen. Franse parachutisten moesten verkeersknooppunten en bruggen in Drenthe en Groningen veilig stellen. Op die manier konden Canadese troepen snel naar de stad Groningen trekken. Er werden 700 man gedropt en ongeveer de helft van hen kwam door slecht weer één tot enkele kilometers van het doel terecht. Bij Chris en z'n moeder werd die nacht op de deur van Boerderij Annie Hoeve geklopt. Toen Chris boven een raam opende werd hij door een jonge militair in het Frans toegesproken. Op school had Chris Frans gehad en dat kwam nu goed van pas. Even later zaten beiden aan de keukentafel met een kaart die de Fransman bij zich had. De Fransman had bij de droppingszone ten oosten van Zeijen moeten zijn en wilde weten waar hij nu was. Ook werd duidelijk dat er nog twaalf andere Fransen in de buurt waren en dat de groep een plek zocht om zich bij daglicht voor de Duitsers verborgen te houden. Dat werd de schuur bij de Annie Hoeve.

De Duitsers hadden die nacht hier en daar al para's gezien en waren in hoge staat van paraatheid. Zo wisten ze op een of andere manier ook dat er Franse militairen op de Annie Hoeve zaten. Ze omsingelden de boerderij en staken het in brand. De Fransen moesten er uit en velen raakten gewond, sommigen ernstig. Ze werden allemaal door de Duitsers gevangen genomen en naar school op de Kerkbrink in Norg gebracht. Pas de volgende morgen kregen de gewonden daar medische verzorging. Hun leider Albert Rouan bleek er ernstig aan toe. Molenaar Jente Venema kwam met paard en wagen om de Fransen naar Assen te brengen, de gewonden naar een ziekenhuis en de niet-gewonden werden op de trein gezet naar kamp Tarmsted in Duitsland. Het wordt even spannend voor Chris als de Duitsers vragen wie de eigenaar van de boerderij is. Maar juist op dat moment komt een broer van zijn moeder aan, die een hoge SS officier is en die stuurt de Duitse soldaten, met de krijgsgevangenen, weg.

Nadat Assen op 13 april 1945 bevrijd is komen de padvinders al snel weer tevoorschijn. Bij het binnenrukken van de Canadezen staat een verkenners van de Zwervers het verkeer te regelen op het Kerkplein. Wie het was en hem daar had neergezet is niet bekend. Enkele weken na de bevrijding staat er een advertentie in de Asser Courant met daarin de oproep zich aan te melden voor "de Zwervers". Dat kan gebeuren bij A. ten Oever aan de Beilerstraat. Op het tijdstip van aanmelden staat er een rij jongens tot op de stoep. In augustus is het eerste zomerkamp in Diever.



Na de oorlog wordt ook Chris weer actief bij de groep en hij is betrokken bij het Noordelijk Pinksterkamp in Anloo. Bij de viering van het 100 jarig bestaan van de groep was hij, op hoge leeftijd, nog aanwezig.

Hij was naast boer, actief in het maatschappelijk leven en werd hiervoor onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Chris is overleden op 6 februari 2017 in Assen.

Meer informatie

[Overlijden Chris Erkelens \(vriendenzwerpers.nl\)](http://vriendenzwerpers.nl)

[‘Bijna vrij: de Operatie Amherst’ \(dekrantnieuws.nl\)](http://dekrantnieuws.nl)

[1937 Jamboree logboek voorblad.jpg \(2859x4018\) \(vriendenzwerpers.nl\)](http://vriendenzwerpers.nl)

[Registratie Christiaan Jacobus Erkelens op 20 september 2020 » Open Archieven](#)

[Home - De Zwervers Assen](#)

[Zeijdelinks nummer 2 2015 \(dgcc.nl\)](http://dgcc.nl)

[Tijd van Leven: Chris Erkelens, boer op het Zeijerveld | Zeijen.nu](http://zeijen.nu)

[Tijd van Leven: Chris Erkelens, boer op het Zeijerveld - Dagblad van het Noorden \(dvh.nl\)](http://dvh.nl)

[Zeijdelinks 2017 nummer 2 \(dgcc.nl\)](http://dgcc.nl)

[Vrienden \(vriendenzwerpers.nl\)](http://vriendenzwerpers.nl)

Boek 100 jaar scouting in Assen

Foto: Vertrek vanaf de Collardslaan naar Tongeren in de zomer van 1941. Vlnr Henk Vos, Jan Staal, Henk Homan, Mulder, Chris Erkelens en oubaas Gienus Vliegghuis.

[File:Boerderij Anniehoeve te Zeijerveld, Bestanddeelnr 159-1289.jpg - Wikimedia Commons](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.