

# Harry Heuschen



Hendrik (Harry) Eduard Joseph Marie Heuschen is geboren op 21 juni 1922 in Vaals. Hij was de zoon van Willem Joseph Hubert Heuschen en Anna Maria Hubertina Groteclaes.

In Vaals was al een tijdje een padvindergroep actief, maar in 1934 werd de RK verkennergroep St. Paulus opgericht, verbonden aan de St. Paulusparochie. Op zondag 18 maart werden de eerste patrouilleleiders en hun assistenten geïnstalleerd. Gerard Pelt, de vader van Jan, werd groepsleider en hopman en Pastoor Wermeling werd aalmoezenier van deze groep. Harry Heuschen was samen met Jan en broer Theo Pelt, Giel Pirson en Fredi Schillings verkenner bij deze groep. Op de Kerkweide in Vaals verrees in 1935 het eerste Verkennerhuisje. Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 ging de groep over naar de Jonge Wacht, maar ook die jeugdbeweging werd een half jaar later verboden.



Seinen met vlag  
Fredi Schillings  
Theo Pelt  
Harry Heuschen



Van beroep was Harry handelscorrespondent. Tijdens de oorlog hielp hij joodse onderduikers. Hij werd gearresteerd op 16 december 1942 en overgebracht naar de gevangenis in Maastricht. Daar verbleef Harry tot 17 februari 1943. Vervolgens moest hij werken in Duitsland. Ook in dat land pleegde hij verzet door krijgsgevangenen te helpen om te vluchten. Uiteindelijk werd hij bevrijd door Amerikaanse militairen. Met een groepje Marokkanen vocht de Limburger mee bij de verovering van Bad Dürkheim. Enkele SS'ers kregen hem te pakken tijdens een doorbraak van de geallieerde linies. Als vermeende spion is hij vrijwel meteen gefusilleerd op 26 april 1945.



Hij werd begraven in het familiegraf op de RK begraafplaats in Vaals.

Harry wordt herdacht op het Provinciaal Verzetsmonument in Valkenburg. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Limburgse verzetsmensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter zijn omgekomen.

Na de bevrijding van Vaals op 20 oktober 1944 kwam de groep drie dagen later weer voor het eerst samen. Leider Jan Pelt en aalmoezenier Wermeling waren toen nog in Duitsland. In januari waren de verkenner actief met de Front-actie. Ze haalden 1000 tijdschriften en boeken op voor de manschappen van de Stoottroepen aan het front. Na de bevrijding van heel Nederland hield de groep op 9 mei een groot vreugdekampvuur op de Pastoorswei met een rede van Theo Pelt. Er waren 400 – 500 toeschouwers. Een week later was er een eerste leidersbijeenkomst bij Kasteel Oost in Valkenburg waar Jan en Theo Pelt en Unk Souren bij aanwezig waren. Bij het eerste na-oorlogse zomerkamp in augustus 1945 zorgde het levensmiddelen-bonnensysteem nog voor veel ongemak. Door de grote toeloop van leden ontstonden er in 1946 drie troepen.

### Meer informatie

[Hendrik Eduard Joseph Marie Heuschen | Oorlogsgravenstichting](#)

[Valkenburg, 'Provinciaal Verzetsmonument' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Harry Heuschen \(schuncknet.de\)](#)

[Heuschen, Hendrik Eduard Joseph Maria - WO2Slachtoffers.nl](#)

[Hendrik Eduard Joseph Marie Heuschen \(Vaals \(lb\), 21 juni 1922 - Bad Dür rheim \(D, Baden-Württemberg Schwarzwald\), 26 april 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[H.E.J.M. Heuschen \(locatie onbekend, 1 juni 1922 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Harry, Hendrik, Eduard, Joseph, Maria Heuschen \(Vaals, 21 juni 1923 - Bad Dür rheim, 26 april 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Henneman / Heyers - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Limburgsch dagblad » 17 maa 1934 - Art. 105 | Delpher](#)

[De Limburger » 22 maa 1934 - Art. 42 | Delpher](#)

[Limburger koerier : provinciaal dagblad » 06 sep 1938 - Art. 174 | Delpher](#)

[De nieuwe Limburger » 30 okt 1959 - Art. 109 | Delpher](#)

Verkenner Vaals 1933-1967, M. Schrouff , Uitg: C.J. Thoma BV 1997 108 pg

Foto: Harry Heuschen 1937



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.