

Alexander (Alex) Gijsbert Rijnsaardt is geboren op 27 april 1925 in Ridderkerk. Hij was de zoon van Hendrik Rijnsaardt (1904 – 1993) en Janna de Ruiter (1904 – 1952). Zijn ouders trouwden in 1924 in Ridderkerk.

In 1912 werd Groep 4 De Pioniers opgericht in Rotterdam. De groep hield op een gegeven moment op te bestaan. Op 1 juni 1928 werd in IJsselmonde een nieuwe padvindergroep opgericht met M Verkaik als hopman. De groep kreeg nummer 4 en de naam jhr. W.G. Groeninx van Zoelengroep. De groep droeg een rood-blauwe das. Burgemeester Bouke Pier Hazenberg was beschermheer van de groep. In 1933 ging de groep op kamp naar Engeland. De stam van de groep heette de Otters en hopman Verkaik was ook Oubaas. De groep nam deel aan de Wereld Jamboree in 1937. Alex werd, net als Jacob van Vuuren, lid van deze groep.

Vlak voor de oorlog hielpen ze mee met een door het dames-comité georganiseerde inzamelingsactie voor kleding en geld voor het zwaar getroffen Finland. Samen met de dames zorgden ze er voor dat de ingezamelde kleren werden ingepakt.

Ridderkerk was één van de eerste gemeenten die bezet gebied waren. Op Rijksstraatweg 101 in Rijsoord, gemeente Ridderkerk, staat een monument met de tekst "Een volk dat zijn verdediging verwaarloost zet zijn vrijheid op het spel" en een borstbeeld van generaal Winkelman, opperbevelhebber van het Nederlandse leger tijdens de meidagen van 1940. Schuin naast het borstbeeld staat de school waar Winkelman de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten tekende.

In augustus 1940 kregen de scouts Theo de Jooden, Alex Rijnsaardt, Jacob van Vuuren en P. Bos het diploma Ambulancediensten uitgereikt. Alex was toen 15 jaar.

— Aan de **padvinders** van de Groeninx van Zoelengroep: Th. de Jooden, A. Rijnsaardt, J. van Vuuren en P. Bos alhier is het diploma voor Ambulancediensten uitgereikt. Zij werden hiervoor opgeleid door Mej. Leentvaar te Rotterdam, terwijl het examen werd afgenomen door Dr. Vroege te IJsselmonde.

In Ridderkerk kwam pas vanaf 1943 het verzet op gang. Alex was net als zijn vader en medescout Jacob van Vuuren actief in het verzet. Waar zijn verzetswerk uit bestond is nog niet bekend.

Alex trouwde na de oorlog met Christina. Hij ontving na de oorlog het verzetshedenkingskruis.

Hij overleed op 31 januari 2010 en werd begraven op begraafplaats Rusthof in Ridderkerk.



## Meer informatie

[Verzetshedenkingskruis : O t/m R \(geni.com\)](#)

[Akte - Stadsarchief Rotterdam \(wiewaswie.nl\)](#)

[Hendrik Rijnsaardt \(1904 - 1993\) - Genealogy \(geni.com\)](#)  
[Online Familieberichten; Overleden: Alexander Gijsbert RIJNSAARDT \(31-01-2010\) \(online-familieberichten.nl\)](#)  
[Ridderkerk - Begraafplaats Rusthof - - graf 49284 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)  
[Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde » 05 feb 1934 - Pag. 6 | Delpher](#)  
["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 6, 1938, no. 61, 1938 » 1938-06 - Pag. 11 | Delpher](#)  
["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 7, 1939, Deel: rover-moot-nummer, no. 84, 1939 » 1939-08 - Pag. 16 | Delpher](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 3, 1935 » 1935-03 - Pag. 12 | Delpher](#)  
[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 4, 1937, no. 9, 1937 » 1937-09 - Pag. 17 | Delpher](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 8, 1937 » 1937-09 - Pag. 13 | Delpher](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 6, 1938 » 1938-06 - Pag. 40 | Delpher](#)  
[Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde » 26 feb 1940 - Art. 24 | Delpher](#)  
[Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde » 23 aug 1940 - Art. 33 | Delpher](#)  
[Digibron.nl, „Verzet in Ridderkerk kwam laat op gang”](#)  
[Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog - \(oudridderkerk.nl\)](#)  
[Nederlands Capitulatiemonument Ridderkerk - Ridderkerk \(Rijsoord\) - TracesOfWar.nl](#)  
[Willibrordusgroep - Facebook](#)  
[Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde » 16 dec 1932 - Art. 56 | Delpher](#)  
[De Telegraaf » 05 aug 1933 - Art. 172 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.