



Catharina Aaltjen (Ina) Boekbinder is geboren op 5 september 1915 in Assen. Ze was dochter van Rosina Levie en Lambertus Lodewijk Boekbinder. Ze had een zus Betje Catharina (1912 - 1991). Haar vader had een textielwinkel. Van hem is onder andere het verhaal bekend dat hij in strenge winters dekens liet uitdelen in het arme deel van Assen. De familie was joods.



Ina volgde na haar middelbare school in Assen een opleiding tot kleuterleidster en vervolgens tot verpleegster in het Wilhelminaziekenhuis. In de jaren dertig was ze middenvoor van het Asser waterpoloteam en actief bij de V.I.O.O.L groep ( NPG). De geschiedenis van deze groep begint in 1922 als 2 leidsters en 2 ronde-leidsters uit Heerenveen naar Assen komen om te helpen bij de installatie. Het eerste zomerkamp was in Havelte in een buitenhuis van Commissaris van de Koningin Linthorst Homan. Het was toen nog niet toegestaan dat de meisjes in tenten kampeerden. Het eerste buitenlandse kamp was even buiten Londen. De Asser meisjes werden zelfs voorgesteld aan lady Baden Powell en kregen een prachtige autorit door Zuid Engeland aangeboden. Op jonge leeftijd behaalde Ina haar rijbewijs wat voor die tijd en zeker voor vrouwen zeer vooruitstrevend was.

Al voor de Tweede Wereldoorlog kwam ze naar Amsterdam en ontmoette daar haar eerste man, Leo Horn, met wie ze in 1940 trouwde. Hij was grossier in modeartikelen en voetbalscheidsrechter. Ina ging in de oorlog in onderduik en vanuit haar onderduikadres aan de Nicolaas Witsenkade 9 ging ze medio 1942 samen met haar man in het Amsterdamse verzet onder het pseudoniem Catharina Weesing, verpleegster in het Wester Gasthuis. Tijdens de oorlog ging ze als Joodse vrouw, zonder ster en met een valse naam, gewoon over straat. Ze verhuisde in totaal vier maal van adres, en woonde naast de Witsenkade onder andere op de Parnassusweg. Haar moeder, die sinds 1937 weduwe was, en haar zuster zaten ondergedoken op het Singel en overleefden de oorlog.

Haar verzetswerk bestond onder andere uit het vervoeren van stenguns in haar fietstassen, meedoen aan een overval op een verbanddepot. De buit werd in een door haar bestuurde lijkauto weggebracht. Daarnaast bracht ze verzetskranten rond, hielp ze Joodse kinderen onderduiken en bracht ze voedselbonnen naar onderduikers.

Begin 1945 raakte ze gewond als gevolg van een val, tijdens een voedseltocht in de hongerwinter en maakte daardoor het einde van de oorlog op krukken mee. Vlak na de oorlog is het echtpaar Horn-Boekbinder gescheiden.

In 1948 reisde Boekbinder met een vriendin op een vrachtschip met passagiersaccommodatie van rederij van Nievelt Goudriaan & Co. naar Montevideo in Zuid-Amerika, iets wat voor die tijd erg bijzonder was. De papieren van deze reis worden beheerd door het Maritiem

Museum in Rotterdam. In 1951 hertrouwde Boekbinder met confectiefabrikant Jacques (Jack) Drukker, werd mede directeur-eigenaar van een confectiefabriek en kreeg in 1952 een zoon.

Ina ontving in 1981 het Verzetshedenkingskruis. Ze overleed op 13 december 1987 in Hilversum.

In 2023 kreeg ze in Amsterdam een brug naar haar vernoemd: Ina Boekbinderbrug.

### **Meer informatie**

[Ina Boekbinder - Wikipedia](#)

[Provinciale Drentsche en Asser courant » 06 sep 1915 - Art. 20 | Delpher](#)

[De Telegraaf » 14 dec 1987 - Art. 178 | Delpher](#)

[Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)

[Ina Boekbinder \(Catharina Weesing\) - joodsamsterdam](#)

[Lijst van Noord-Hollandse Vrouwen in verzet - Noord-Hollands Archief](#)

[Ina Boekbinder - PoolParty Linked Data Server \(niod.nl\)](#)

[Vioolgroep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.