



Willem Pieter Meijer werd geboren 26 maart 1905 in Breda. Hij was de zoon van Johannes Meijer en Agatha Gielbert. Hij heeft een oudere broer Johan.

Na zijn schooltijd vertrekt hij in 1928 naar Hoenderloo waar hij gaat werken met moeilijke jongeren. In die periode leert hij Janna Beekhuis kennen die bij dezelfde instelling op de linnenkamer werkt. Janna gaat hierna werken bij de kindergroep van Stichting Welkom, aan het Roermondsplein in Arnhem. Willem wordt op enig moment gevraagd om adjunct-directeur te worden bij dezelfde Arnhemse stichting, maar dan van de jongensafdeling aan de Weerdjesstraat. Hij verhuist daarom in 1936 naar Arnhem.

In zomer van 1939 treden Willem en Janna in het huwelijk en ze gaan wonen aan de Weerdjesstraat 21. Janna krijgt hier ook de functie van adjunct-directeur en houdt zich voornamelijk bezig met de huishoudelijke kant.

In november 1931 werd Garrit Memelink vaandrig (scoutsleiding) bij groep 1, De Hoenderloosche verkenners in Hoenderloo. Een jaar later werd A.P.C. van Leeuwen groepsleider en hopman bij de groep. Willem Pieter Meijer was zijn medevaandrig. Memelink, Van Leeuwen en Meijer stopten in oktober 1933. De afdeling Hoenderloo werd in 1934 (tijdelijk?) samengevoegd met de afdeling Apeldoorn. Vlak voor de oorlog werd Willem hopman en B. Dolman werd vaandrig.

Tijdens de oorlogsjaren is Willem actief met hulp aan onderduikers en joden. In zijn functie als adjunct directeur van het hulphuis van bewaring verleende hij hulp bij het bevrijden van een politieke arrestant en is als gevolg hiervan op 23 januari 1943 door de SD gearresteerd. Hij werd verraden door de agenten-provocateurs P.N.M. Hooge uit Nijmegen en C.G. Gerritsen en vastgezet in het Huis van Bewaring in Arnhem. Ook Janna wordt daar een tijdje vastgezet, maar wordt al snel weer vrijgelaten.

Voor Willem volgt twee maanden later gevangenschap in Kamp Vught, om daarna overgebracht te worden naar de gevangenis in Utrecht. In april 1943 wordt hij door de militaire rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 5 jaar tuchthuis voor hulp aan onderduikers en joden. Op 10 mei 1943 wordt hij naar Duitsland gedeporteerd; via Keulen belandt hij daar in



de gevangenis van Siegburg, waar politieke tegenstanders van het naziregime een tuchtstraf krijgen. In de brieven die hij vanuit gevangenschap naar zijn vrouw schrijft, schetst hij het beeld dat hij uiteindelijk de slechtste tijd heeft doorgemaakt in Kamp Vught. In

Duitsland wordt Willem in elk geval vanuit Siegburg op verschillende plaatsen tewerkgesteld, onder andere op een boerderij en in een timmerfabriek.

Vanaf het moment dat de geallieerden de Duitse grens naderen, worden gevangenen in de Duitse kampen en gevangenissen veelvuldig over en weer getransporteerd en bij elkaar in de cel geplaatst, om hen zo lang mogelijk uit geallieerde handen te houden. Ook bij Willem worden meerdere gevangenen in de cel geplaatst, met als gevolg dat er spoedig vlektyfus uitbreekt.



Op 16 maart 1945 bezijkt Willem op 39-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte. Hij wordt in eerste instantie begraven op het Friedhof Norden in Siegburg en in 1951 herbegraven op het Nationaal Ereveld in Loenen. Zijn groep plaatst een bericht in de krant.

Artikel 4 van de padvinderswet is: Een Verkenner/Padvinder is een vriend voor allen en een broeder voor alle andere Verkenners/Padvinders.

Zijn weduwe blijft tot haar pensionering werkzaam bij Stichting Welkom in Arnhem.



### Meer informatie

[Weest paraat; orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933-10 - Pag. 8 | Delpher](#)  
[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 20, 1934, no. 1, 1934 » 1934-01 - Pag. 30 | Delpher](#)  
[Trouw » 30 jun 1945 - Art. 19 | Delpher](#)  
[Meer / Meijer - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)  
[Willem Pieter Meijer | Oorlogsgravenstichting](#)  
[Willem Pieter Meyer | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)  
[Willem Meijer, Breda 1905 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - heden Tuchthuizen - Tweedewereldoorlog.nl](#)  
[Loenen - Ereveld Loenen - - graf 707920 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.