

Auke Johannes Kappenburg is geboren op 4 februari 1924 in Groningen. Hij was de zoon van Johannes Kappenburg en Froukje Gouma.

Auke werd in december 1937 welkom geheten in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvinders beweging in Nederland* als scout bij de Stanleygroep in Groningen. Deze groep was in 1936 opgericht en aangesloten bij de NCVV als groep 3. De aanloop van nieuwe leden is zo groot dat de groep in de zomer van 1938 splitst in twee troepen van drie patrouilles. De tweede troep verhuist naar de wijk Helpman. Leendert van Noppen was daar scoutsleiding.

Aan het begin van de oorlog was Auke student. Hij was actief in het verzet als marconist bij de Radiodienst van de Ordedienst (OD). Zijn schuilnaam was Wim. Ook Leendert was actief in het verzet. Hij was aangesloten bij Knokploeg Groningen en werd bij zijn arrestatie neergeschoten.

Na de oorlog ging Auke naar Nederlands Indië. Hij trouwde met Bernardine (Betty) Wilhelmina Baier op 13 mei 1949 te Surabaya, NOI.

Hij werd na de oorlog kolonel bij de verbindingdienst en is overleden op 9 april 2012 in Velp.

Meer informatie

De Verkenner, december 1937

[Archieven.nl - Kuilenburg, Herman H.T. van \(Groninger Archieven\)](#)

[Auke Johannes Kappenburg \(1924-2012\) » Genealogie Lohman »](#)

[Genealogie Online](#)

[Auke Kappenburg † 09-04-2012 overlijdensbericht en condoleances -](#)

[Mensenling.nl](#)

[Stanleygroep \(Groningen\) -](#)

[Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Naam etc.: <i>Kappenburg, Auke</i>		<i>Groningen</i>	
Geboren:	<i>te</i>	Kerk:	<i>Politiek OD</i>
Verzetsgroep :	<i>Radiodienst C.D. marconist</i>		
Verzetswerk :			
Contactpersonen:	<i>P. Zuidhof. v. Til.</i>		
Schuilnamen :	<i>Wim</i>		
Verzetsrapp. ingel. dd. :	bij		
Naam genoemd in rapp.:	<i>85</i>	<i>85</i>	
op bladzijde:	<i>67</i>	<i>204</i>	
Foto			

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.