



Henry (Hans, Chris) van Ees is geboren op 12 juli 1922 in Den Haag. Hij was de zoon van Christiaan van Ees en Sophia Maria Cornelia de Jager. Hij had een broer Donald (1920) en een zus Marij (1921). Zijn vader was kunstschilder en overleed voor zijn geboorte in januari 1922.

Hans werd in maart 1937 welkom geheten in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvinders beweging in Nederland* als scout bij de Kimball O'Haragroep in Den Haag. Zijn zus Mary was ook actief binnen Scouting en werd welpenleidster met als jungle naam Wontolla.

Hans ging naar Dalton Den Haag, de HBS aan de Aronskelkweg 1. Aan het begin van de oorlog woonde hij op de Theresiastraat 116 te Den Haag (Bezuidenhout).

Hans was leerling-toneelspeler bij het Residentie Tooneel in Den Haag. In februari 1942 weigerde hij zich als lid van de Kultuurkamer op te geven. Hier moesten alle kunstenaars, schrijvers, muzikanten en podiumartiesten zich bij aansluiten, wilden zij hun beroep kunnen blijven uitoefenen. Om aan inkomsten te komen, ging hij werken bij de Veehouderij Centrale.

In oktober 1942 weigerde hij ook te voldoen aan een oproep voor de Nederlandse Arbeidsdienst en dook onder. Als onderduiker kreeg hij financiële steun van het Kunstenaarsverzet. Medio 1943 sloot Van Ees zich aan bij het verzet in de regio Leiden. Hij verzorgde onderduikers, vervalste persoonsbewijzen en papieren, onderhield contacten met ambtenaren van overheidsinstellingen en verrichtte koeriersdiensten. In april 1944 was hij betrokken bij een overval op een garage van een lid van de Sicherheitsdienst in Leiden. Hierbij werd een auto ontvreemd. Ook was hij betrokken bij een overval op een bouwonderneming in Rijswijk die voor het Duitse leger werkte.

Op zondagavond 30 april 1944 belde Van Ees, met twee anderen van zijn verzetsgroep aan bij een woning in Rijkswetering, die dienst deed als distributiekantoor. Door de bewoners te gijzelen zou een tweede ploeg de volgende ochtend de kluis kunnen kraken. De kantoorhouder wist echter het wapen van de overvallers te bemachtigen en hen het huis uit te sturen. Korte tijd later werden zij in Oude Wetering door een Nederlandse marechaussee aangehouden en vastgezet op het Sipo-kantoor in Leiden, waarna ze de Sicherheitspolitzei in Rotterdam waarschuwde. Hij werd overgebracht naar het politiebureau Haagsche Veer in Rotterdam en tenslotte naar Kamp Vught. Hij werd daar opgesloten in de 'bunker'. Op 2 juni 1944 verschijnt hij om 09.00 uur voor het Polzeistandgericht 's Hertogenbosch en wordt ter dood veroordeeld. Op 6 juni 1944 wordt hij rond drie uur 's nachts uit zijn cel gehaald, samen met 28 andere mannen, overgebracht naar de duinen bij Overveen en daar vroeg in de ochtend gefusilleerd. Aan zijn moeder schreef hij: "je moet maar denken moeder dat ik frontsoldaat ben".



Op 25 juli 1945 wordt het stoffelijk overschot van Henry van Ees gevonden in Grafkuil XII aan de zuidkant van de Zeeweg (de weg van Overveen naar de kust). Later in het najaar van 1945 wordt hij te Amsterdam geïdentificeerd door zijn moeder. Hij werd herbegraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal. Op zijn steen staat "*Toen hem de Grootte Regisseur een rol toebedeelde was hij bereid*".

Na de oorlog ontving hij postuum het Verzetshedenkingskruis. Hij wordt herdacht op een plaquette op de Dalton school die in 1946 werd onthuld.



Meer informatie

[Hans Christ 'Henry' van Ees \(1922 - 1944\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

De Verkenner, maart 1937

[Henry van Ees | Oorlogsgravenstichting](#)

[Henry van Ees | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Henry van Ees \(eerebegraafplaatsbloemendaal.eu\)](#)

[Ees, van, Henry \(Hans\) - TracesOfWar.nl](#)

[Dalton Den Haag - Wikipedia](#)

[002-PlaquetteDaltonV7.pdf \(denhaag4045.nl\)](#)

[Wontolla - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.