



Hugo Floris Ruys is geboren op 2 september 1924 in Bussum. Hij was de zoon van Gerrit Ruys en Johanna (Hannie) Geziena Bavinck. Hij was de jongste van drie zonen (Theo en Herman) en groeide op in een hecht, harmonisch, gelovig gezin. Hun vader was advocaat-notaris en hun moeder was onder andere actief binnen de 'Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn' en hoofdbestuurslid van het Bussumse Tehuis voor meisjes.

Herman en Hugo Ruys werden in januari 1937 welkom geheten in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvindende beweging in Nederland* als scout bij de Wichmangroep in Bussum. Hugo was leerling aan het Christelijk Lyceum in Bussum. Waarschijnlijk kenden Herman en zijn broer Wilco Jiskoot, scout uit Baarn, die bij hen op school zat.

Herman, Hugo en hun vader waren actief in het verzet. Hun vader verleende hulp aan joden en hielp bij het verzetswerk van zijn zoons. Hugo was één van de eerste medewerkers van het sinds begin 1941 verschijnende illegale socialistische blad *Het Parool*. Zijn groep zorgde voor het drukken en verspreiden van het illegale blad. Ook Wilco hield zich bezig met het verspreiden van die krant. Herman hielp hier ook bij en werd later lid van de Gooise verzetsgroep *Vliegende Brigade*, een spionageorganisatie die contacten onderhield met o.a. de OD en CS-6. De groep verzamelde en fotografeerde allerhande gegevens over verdedigingswerken, legertransporten en troepenverplaatsingen. Herman werd op 9 september 1943 in de Jeugdkapel aan de Bussumse Meentweg opgepakt. De kapel was een vergaderplaats van de *Vliegende Brigade*. Op 22 oktober 1943 werd hij in de duinen bij Overveen gefusilleerd.

Op 9 september 1943 werd Hugo in de domineeswoning naast de Jeugdkapel door een Duitse wachtpost aangehouden. Hugo wilde informeren waar zijn broer was, die kort daarvoor was gearresteerd. Na drie weken gevangen te hebben gezeten in Amsterdam, werd hij vrijgelaten.

Hugo werd in de eerste helft van 1944 verantwoordelijk voor de verspreiding van *Het Parool* in het Gooi. Daarnaast was hij actief in de foerageringsdienst van de *Parool*-organisatie. Vanaf september 1944 was hij betrokken bij de uitgave van een viermaal per week in Naarden-Bussum verschijnend *Parool*-nieuwsbulletin. Op 12 januari 1945 werd hij, tijdens het vervoer van ca. 1500 kranten op een niet-verlichte fiets, in Bussum door twee Duitse soldaten aangehouden. Bij een huiszoeking thuis werd 'bezwarend materiaal' aangetroffen waaruit bleek dat vader Gerrit als notaris Joodse mensen had geholpen hun bezit veilig te stellen. De ouders werden gearresteerd en overgedragen aan de Sicherheitspolizei. Theo, de oudste zoon, wist op het nippertje te ontsnappen.

Op 7 maart 1945 werd hij met veertien anderen, onder wie Wilco Jiskoot, aan de Dreef in Haarlem gefusilleerd. De fusillade was een represaille voor de moord op de Nederlandse

NSB'er en Opperwachtmeester van de Staatspolitie Zirkzee door onder meer Hannie Schaft en Truus Oversteegen. De lichamen werden op bevel van de bezetter provisorisch begraven in een massagraf in de duinen bij Overveen.

Zijn vader werd op 18 maart 1945 vanuit Kamp Amersfoort naar concentratiekamp Neuengamme in Duitsland gebracht. Hij overleed op 5 april als gevolg van dysenterie tijdens een transport van naar Sandbostel. Hij werd daar begraven. Zijn moeder werd op 22 april 1945 vrijgelaten. Zij zou pas in september te horen krijgen dat ook haar man zijn leven heeft moeten geven voor het Vaderland.



Na de oorlog werden Herman en Hugo naast elkaar herbegraven op de

Eerebegraafplaats in Bloemendaal. Ze liggen tussen Joop Kemper en Wilco Jiskoot in.



Bij de bouw van de wijk de Westereng in Bussum in 1948 zijn negen straten vernoemd naar de omgekomen verzetsmensen. De Ruysstraat verwijst naar vader Gerrit Ruys en zijn zonen Herman en Hugo. In 2020 is in de Verzetsliedenbuurt een plaquette opgericht ter nagedachtenis aan 11 Bussumse verzetsmensen die zijn omgekomen in de strijd tegen de bezetter. In 2012 is op de Dreef in Haarlem een monument onthuld ter nagedachtenis aan de 15 mannen die daar op 7 maart 1945 zijn gefusilleerd. In de Spieghelkerk aan de Nieuwe Hilversumseweg in Bussum hangt een gedenkplaat voor de omgekomen gemeenteleden, waaronder de mannen Ruys.



Meer informatie

[Hugo Floris Ruys | Oorlogsgravenstichting](#)

[Gerrit Ruys | Oorlogsgravenstichting](#)

[Gerrit Ruys | Digitaal Monument Neuengamme \(vriendenkringneuengamme.nl\)](#)

[Hugo Floris Ruys | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Röpke / Rysbergen - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Ruys, Herman | Historischekring Bussum - Archief](#)

[Hugo Floris Ruys, Herman Ruys en Joop Kemper | Historischekring Bussum - Archief](#)

[Hugo Floris Ruys \(eerebegraafplaatsbloemendaal.eu\)](#)

[Hugo Floris Ruys \(Bussum \(nh\), 2 september 1924 - Haarlem \(nh\)/op de Dreef, 7 maart 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Bussum, plaquette Verzetsliedenbuurt - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[QR Verzetsmensen \(historischekringbussum.nl\)](#)

[Vier oorlogsmonumenten \(wo2kennemerland.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.