

Robert Piet van Exter is geboren op 2 september 1922 in Shanghai, China. Hij was de zoon van Bertus van Exter en Winifred Russell. Hij was enig kind. Zijn vader was in Shanghai betrokken bij de havenwerken.

Hij ging naar de lagere school in Beverwijk en toen ze in Duinkerken woonden van een prive gouvernante. Daarna volgde hij drie jaar lyceum in Parijs. Het gezin verhuisde in 1936 naar Bussum waar hij naar de HBS ging en in 1941 zijn diploma haalde.



Robert was, net als Fritjof en Bas Dudok van Heel, actief bij Scouting. Hij was lid van de Arrowe-groep aan de Meerweg. Robert werd in november 1936 in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvindende beweging in Nederland* welkom geheten als lid van deze groep. In 1929 vond op het Arrowe Park in de buurt van Liverpool de 3e Wereld Jamboree plaats. Scouting Erica uit Bussum was daar met een groep verkenners aanwezig. De groep werd hierna te groot en in 1930 werd besloten een deel van de groep af te splitsen onder leiding van Hopman Johannes Nicolaas Kwant. Deze groep werd vernoemd naar het park van de Jamboree, de Arrowe groep en hun logo was het logo van de Jamboree. Ze kregen een clubhuis aan de Meerweg. De groep begon als landscoutinggroep, maar al snel gingen ze ook varen op de Loosdrechtse plassen en werd naast de landtroep ook een zeeverkennerstroep opgericht. Het lijkt er, volgens de gespreksverslagen van zijn verhoor in Engeland, op dat hij maar kort lid was.

Robert was vanaf 1941 student economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij weigerde in april 1943 de loyaliteitsverklaring voor studenten te tekenen en moest als gevolg daarvan onderduiken. Midden 1943 werd hij door verraad gearresteerd door de Sicherheitsdienst. Omdat hij goede valse papieren had, waaruit bleek dat hij voor de Central Hout Invoer Commissie werkte, en dus geen student meer was, kwam hij na enkele dagen vrij.

Zijn vader woonde al sinds 1930 in Parijs. Via hem probeerde Robert een aanknopingspunt te vinden om naar Engeland te gaan. Hij had dit al eerder geprobeerd met zijn vriend Rudy Zeeman, maar toen zijn ze in Breda gestrand. Via zijn vader kwam hij nu in contact met Albert Starink en via hem kreeg hij in december 1943 valse papieren van de Sicherheitsdienst. Op 5 januari 1944 vertrokken Van Exter en Zeeman als agenten van de Sicherheitsdienst op terugreis naar hun post bij Toulouse per Wehrmacht-trein naar Maastricht. Bij de controles hielden hun valse papieren het en de volgende avond kwamen ze aan bij vader Van Exter in Parijs. In Parijs ging het een week later nog bijna mis. Zeeman, Van Exter en een vriendin van zijn moeder verlieten een restaurant en werden gecontroleerd. Zeeman en Van Exter moesten vervolgens mee naar het bureau. Van Exter wist door als laatste via de draaideur te gaan te ontsnappen en ook Zeeman ontkwam, namelijk door uit de auto te springen. Hierop doken ze onder in Parijs en kregen ze nieuwe, Franse papieren.

Een week later vervolgden ze hun tocht met de trein, samen met enkele Amerikaanse piloten. Via Toulouse gingen ze naar Cazères, waar ze van 22 tot 24 januari 1944 ondergedoken zaten in een half afgebouwd huis. Vandaar het laatste stuk naar Maunès met de trein en nog een stuk met een bus voor de overtocht over de Pyreneeën begon. In enkele dagen liep het groepje van Van Exter, Zeeman en vier Amerikaanse piloten met Franse gidsen de zware tocht van het Franse deel naar het Spaanse deel. In een Spaans dorpje aangekomen, meldden ze zich bij de Guardia Civil en na veel ondervragingen mochten ze in een hotel in Lés wachten. Vervolgens werden ze naar Lerida gebracht, een kamp waar illegale vluchtelingen gevangen gezet werden. Uiteindelijk gingen ze met hulp van het consulaat naar Madrid. In maart 1944 gingen ze met de trein naar Portugal om daar ingescheept te worden op een Engelse mijnenveger. In Gibraltar werden ze gemobiliseerd en enkele weken later van daar met een konvooi van troepenschepen naar Engeland gebracht waar ze op 16 maart 1944 aankwamen. Zeeman vertrok kort erna naar Australië, terwijl Van Exter eerst kort verbleef bij het Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO) en zich daarna bij de RAF meldde. Hier werd hij vliegtuigtelegrafist.

Politieke richting: Geene; Was padvinder tot 1936.
Was na de invasie lid van de Ned. Unie.

Hij trouwde na de oorlog op 20 juni 1953 in Bussum met Georgine Francoise Schumacher (1931).

Na de oorlog ontving hij in 1947 het Kruis van Verdienste: *Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.* Hij ontving daarnaast het Verzetsherdenkingskruis.

Robert is overleden op 10 augustus 2006 in Brussel, België.

In het logboek van de Scoutinggroep worden na de oorlog de namen opgenomen van de scouts die *vielen voor het vaderland*. Zij waren trouw aan hun belofte; Fritjof Dudok van Heel, Zwiër Regelinck, Wim Schenk, Joop Beunders, Henk Suurenbroek en Piet Hurman. Naast de scouts die omkwamen in de oorlog waren ook de verzetsstrijders Bas Dudok van Heel, Jan van Ingen, Bob de Haan, Robert van Exter, Hans Weijer en Jan Rademaker lid van de Arrowgroep uit Bussum.



Meer informatie

[Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)

[lijst-van-nederlandse-vliegers-bij-de-raf-en-de-faa-1940-1945 \(1\).pdf](#)

[Verzet door en vervolging van Nederlandse communisten: C-G – Rudi Harthoorn \(rudi-harthoorn.nl\)](#)

[742 | Nationaal Archief](#)

De Verkenner, november 1936

[VerzetsMuseum Robert van Exter| Details](#)

[Engelandvaarders erelijst 1940-1945 · A t/m F \(geni.com\)](#)

[Dapperheidsonderscheidingen aan Nederlanders voor de Tweede Wereldoorlog 2006-11-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[bht17_2b.pdf \(historishekringbussum.nl\)](#)

[Scouting Arroe](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.