

Carel Suasso de Lima de Prado



Carel Frederik Suasso de Lima de Prado is geboren op 30 januari 1914 in Amsterdam. Hij was de zoon van Hermanus Franciscus Suasso de Lima de Prado en Maria Catharina Elisabeth de Water. Zijn vader was postbode van beroep. Hij had een broer Petrus Johannes en een zus Miep (1912). Ze hadden een Portugese naam, want zijn familie was in de zeventiende eeuw naar Amsterdam uitgeweken. Carel trouwde op 24 december 1940 met Elisabeth Maria (Lies) van Emmerik (1913, Utrecht). In oktober 1941 werd een zoon geboren. Carel was muziekpedagoog en zijn vrouw was onderwijzeres. Ze woonden aan de Bilderdijkstraat 106 in Amsterdam.

Carel was actief lid en medestrijder van de uitvoerende staf Landelijke Knokploegen Linie Oost Amsterdam. Hij werd daar Careltje genoemd. Hij raakte betrokken door zijn broer Pater Petrus J. Suasso, die onder de schuilnaam Michel als stafflid werkte in de verzetsgroep LKP Linie Oost en later als hoofdaalmoezenier bij de BS. Hij werkte nauw samen met pelotonscommandant Jetty (mw. Henriette Tepas-Diederiks) als zijn koerier. Careltje en Jetty doken samen een tijd onder bij Petrus in Vredenburg. Ze hielden zich onder andere bezig met wapenleveringen en -transporten. Voordat Careltje actief werd binnen de LKP was hij onderdeel van de Ordediensten (OD). Voordat hij onderdook, had hij regelmatig onderduikers in huis. Ook zorgde hij ervoor dat tekeningen van Ton Smits, die hij kende van Scouting, terechtkwamen bij de Ordedienst. Ton werkte voor een nevenmaatschappij van Organisation Tod en had de beschikking over de volledige ontwerpen van de kustverdediging van Den Helder tot IJmuiden. Zowel zijn broer als commandant Nauta verklaarden dit bij de aanvraag van het Verzetsherdenkingskruis.



Careltje was onderwijzer en hij organiseerde regelmatig zomerkampen voor arme kinderen uit de Sparendammerbuurt, onder andere naar Nunspeet, Mosterdveen en Hilvarenbeek. De laatste plaats was een belangrijk steunpunt in de pilotenlijn. Regelmatig waren de

'jeugdleiders' onderduikers die zo via Hilvarenbeek naar België konden ontkomen. Bij ieder kamp nam hij een aantal joodse kinderen mee die zo via België naar Frankrijk en vandaar naar Zwitserland of Spanje konden ontsnappen. Zo hebben 12 kinderen de oorlog overleefd. Met Jetty zorgde hij voor verspreiding van illegale kranten in de Sparendammerbuurt. Hij voerde diverse kraken uit waarbij kolen en suiker buitgemaakt werden, dat werd verdeeld onder armen en ziekenhuizen.

Na de oorlog was hij kort secretaris van hoofdaalmoezenier Michel. Majoor Bik, hoofd van het bureau geestelijke verzorging gewest 10, gaf hem eervol ontslag en Carel ging in januari 1946 werken bij de Radio Omroep in het solistenkoor. Hij ging wonen in Hilversum.

Voor zijn inzet tijdens de oorlog ontving hij de Eisenhower medaille en het Verzetshedenkingskruis. Van twee erkende Franse verzetsorganisaties kreeg hij een onderscheiding; een Medaille d'Honneur en het verzetskruis Croix du Mérite.

Carel overleed op 12 oktober 2000 in Hilversum en werd begraven op het St. Janskerkhof in Laren. Zijn vrouw overleed 4 jaar later.

Meer informatie

collectie.verzetsmuseum.org/digitale-bestanden/particuliere-archieven/15453_klaar.pdf

[Stoevelaar / Szerkowski - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Carel Frederik Suasso de Lima de Prado \(1914 - 2000\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[VerzetsMuseum | Details](#)

[Archief van C.F. Suasso de Lima de Prado. C.F.\(Carel\) Suasso, geboren 1914 - overleden 2000. - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[De Nieuwe Amsterdammer No.89 \(antonieborger.nl\)](#)

[Registratie Elisabeth M. van Emmerik op 24 januari 1913 te Utrecht » Open Archieven](#)

[Huwelijk Hermanus Franciscus Suasso de Lima de Prado & Petrus Johannes Suasso de](#)

[Lima de Prado & Maria Anna Theodora Scholten & Maria Catharina Elisabeth de Water &](#)

[Carel Frederik de Water & Sophia Catharina Hofs op 17 mei 1911 te Amsterdam » Open](#)

[Archieven](#)

[Laren - St. Janskerkhof - - graf 247756 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Laren - St. Janskerkhof - - graf 247756 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[De Telegraaf » 24 okt 1941 - Art. 83 | Delpher](#)

[De Telegraaf » 25 dec 1940 - Art. 172 | Delpher](#)

[Reizen vanuit de stoel \(7\): Vergeten dorp in de Aisne \(Picardie\) - FOX AND FRIENDS](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.