



Ernst Erik Woutman is geboren op 14 januari 1923 in Victoria, Hong Kong. Hij was een zoon van Martinus Hendrik Woutman en Adeline Josephine Caland. Zijn ouders trouwden op 30 april 1914 bij volmacht in Maastricht en Batavia, NOI, waar zijn vader werkte bij de Nederlandse Handel-Maatschappij. Hij had een broer Maarten Hendrik (1921). Na de geboorte van Ernst woonde het gezin korte tijd in Nederland maar in 1932 woonden ze in Kobe, Japan, een jaar later in Soerabaja, NOI en in 1935 in Batavia.

Op 1 januari 1936 werd hij welkom geheten als scout bij Groep 16 Jong Holland in Batavia. In februari 1936 werd hij in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvindere beweging in Nederland*, welkom geheten. In juni 1937 verhuisde het gezin weer naar Nederland en gingen wonen in Laren.



Ernst ging in september 1941 studeren aan de Technische Hogeschool in Delft. Waarschijnlijk heeft hij het beroep van timmerman aangenomen om aan de tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Hij was actief in het verzet en moest op een gegeven moment onderduiken. Ernst reisde meerdere keren naar Frankrijk om in Parijs wonende Nederlanders aan papieren helpen. In november 1943 probeerde hij via Frankrijk naar Spanje te ontsnappen maar door de zware sneeuwval in de Pyreneeën lukte dit niet.



In september 1944 sloot hij zich aan bij het verzet in Amsterdam bij de BS groep Dirk de Geus. Op 19 december werd hij samen met 12 anderen door de Sicherheitsdienst gearresteerd. Hij zat gevangen in Amsterdam en werd op 7 januari 1945 in Limmen met nog 8 andere verzetsstrijders gefusilleerd. Hij werd begraven op Eerebegraafplaats Bloemendaal te Overveen.

In Castricum is in mei 1957 een oorlogsmonument opgericht ter nagedachtenis aan twintig mensen die zijn gefusilleerd bij het Limmervoortje, op de Provincialeweg van Limmen richting Uitgeest als vergeldingsacties tegen aanslagen op 2 Duitsers. Alle slachtoffers zaten daarvoor opgesloten in de gevangenis de Weteringschans te Amsterdam.

Meer informatie

[Bredasche courant » 03 apr 1914 - Art. 26 | Delpher](#)
[Haagsche courant » 02 mei 1914 - Art. 67 | Delpher](#)
[De Preanger-bode » 21 jan 1921 - Art. 38 | Delpher](#)



[De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad » 18 mei 1932 - Art. 88 | Delpher](#)

[De locomotief » 07 jun 1937 - Art. 144 | Delpher](#)

[Ernst Erik WOUTMAN \(1923-1945\) » Genealogie Girard » Genealogie Online](#)

De Verkenner, februari 1936

[Ernst Erik Woutman | Oorlogsgravenstichting](#)

[Ernst Erik Woutman | Erelijst van Gevallen 1940-1945](#)

[Castricum, oorlogsmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

Naambandje Groep 16 - Archief Scoutingmuseum Baarn

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.