



Roeland (Roes) Antonie Kollewijn wordt geboren op 26 oktober 1920 in Amsterdam. Hij was de zoon van Jacobus Roeland Kollewijn en Alida la Fontaine en woonde in zijn jeugd in Helmond.

Hij werd op 25 januari 1936 lid van de Wulpgroep in Helmond. In februari 1936 werd Roes in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvinders beweging in Nederland*, welkom geheten.

Na een jaar aan de Technische Hogeschool in Zürich te hebben gestudeerd, is hij vanaf 1938 student elektrotechniek aan de Technische Hogeschool in Delft. Eind 1938, begin 1939 wordt tijdens het gala Apollo-bal van de studentensociëteit "Phoenix" een foto gemaakt waarop staat Roes (derde van rechts) samen met Pieter Arnout Fentener van Vlissingen (tweede van links) staat.



Fentener van Vlissingen en Kollewijn belandden later in het studentenverzet. Roes Kollewijn is, na de razzia's in februari 1943 en Rauters oproep van 5 mei van dat jaar, niet naar Helmond teruggekeerd, maar in Delft gebleven. Het verzet ging steeds meer zijn leven ging beheersen in plaats van de studie. In tegenstelling tot veel studenten tekent hij bewust en op aanmoediging van hoogleraar natuurkunde prof.dr.ir. Eliza Cornelis Wiersma de loyaliteitsverklaring, omdat hem dit in staat stelt om niet alleen zijn studie, maar ook zijn verzetswerk ongehinderd voort te zetten. Roes gebruikte de schuilnamen Van Buuren, ir. J.G. van Wijk en Van Doorne. Hij maakt deel uit van de verzetsgroep rond de hoogleraar en onderhoudt het contact tussen de Knokploeg, Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en de Raad van Verzet. Roes fabriceert springstoffen en onderzoekt met de Leidse hoogleraar natuurkunde Wander de Haas methodes om persoonsbewijzen zo goed te vervalsen dat ze ook bij ultraviolet licht niet van echt zijn te onderscheiden. Daarnaast voorziet hij onderduikers van persoonsbewijzen.

Op 3 november 1944 wordt bij de studentenwoning van Roes op pand Noordeinde een inval gedaan door de Landwacht. Zodra Roes de deur opendoet, wordt hij direct onder vuur genomen. In het vuurgevecht dat volgt, wordt onder andere medestudent Pieter Arnout Fentener van Vlissingen gewond en gevangengenomen. Roes wordt met de andere zwaargewonden onder bewaking van de Landwacht en *Grüne Polizei* naar het Oude en Nieuwe Gasthuis gebracht. Daar bezwijkt hij op 8 november aan zijn verwondingen. Roes is 24 jaar geworden.

Zijn verloofde Aleid Nijenhuis heeft hem, verkleed als verpleegster, nog bezocht in het ziekenhuis. Pieter en zeven andere verzetsstrijders zijn twee dagen eerder gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.

In november 1944 is Kollewijn onder zijn schuilnaam ir. J.G. van der Wijk op Begraafplaats Jaffa in Delft begraven. Op 11 juli 1946 werd hij op de Eerebegraafplaats Bloemendaal herbegraven.

Zijn naam is vermeld op het monument van de Technische Universiteit Delft.



Meer informatie

De Verkenner, februari 1936

[Roeland Anthonie Kollewijn | Oorlogsgravenstichting](#)

[Roes Kollewijn, Amsterdam 1920 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - heden](#)

[Roeland Anthonie Kollewijn | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Foto's jaarclub - BHIC](#)

[Kollewijn, Roeland Anthonie - WO2Slachtoffers.nl](#)

[Roeland Anthonie Kollewijn Jzn. \(eerebegraafplaatsbloemendaal.eu\)](#)

[Koert / Koolen - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.