

Johannes (Johan) Petrus Kabel is geboren op 18 maart 1926 in Amersfoort. Hij was de zoon van Hendrik Kabel en Jansje Krook. Zijn ouders zijn getrouwd op 8 oktober 1925 in Deventer. Zijn vader is korporaal hoefsmid en zijn moeder is kostuumnaaister.

Hij werd in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvinders beweging in Nederland*, in juli 1938 welkom geheten als verkenner bij de groep 1 in Zwolle. Deze groep werd later de Vaandrig Lengtongroep genoemd. Op 2 april 1941 wordt de padvinderij verboden. Hopman van Kleffens wordt gearresteerd, Op 21 april komt de groep samen om te kijken wat er moet gebeuren. Hierover schrijft Johan in het logboek van de groep. De hopman trakteerde vanwege zijn behouden terugkomst. Tijdens de oorlog worden nog geregeld in het geheim bijeenkomsten gehouden. Troep 1 gaat zelfs nog in het geheim op kamp, zoals in 1943 op de Veluwe. De traditionele Nieuwjaarsinstuif wordt alleen in 1943 niet gehouden.



Johan was actief in het verzet. Na de oorlog ontving hij het Verzetsherdenkingskruis.



Meer informatie

[Kabel, Johannes P. - TracesOfWar.nl](http://TracesOfWar.nl)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 24, 1938, no. 7, 1938 » 1938-07 - Pag. 17 | Delpher](#)

[De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad » 25 maa 1926 - Art. 90 | Delpher](#)

[Hendrik Kabel \(1906-\) » Stamboom Visscher-Drenthen en Lohuis-Schreijer en circa 40 andere stambomen » Genealogie Online](#)

[Details Database Documentatiegroep 4045](#)

Scouting op eigen wijze, Negentig jaar Vaandrig Lengton Groep Groep 1 Zwolle door Ronald Schalekamp.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.