

## Hendrik Johan Kruis



Hendrik Johan Kruis is geboren op 1 augustus 1902 in Amsterdam . Hij werd in 1922, na een opleiding aan de Militaire Academie, benoemd tot luitenant bij het eerste regiment vestingsartillerie in Naarden. Van 1926 tot 1931 studeerde hij rechten in Utrecht. Na enkele jaren gewerkt te hebben op het departement van Defensie ging hij in 1934 naar de hogere krijgsschool, gevolgd door een stage van één jaar bij de Generale Staf. Hierna werd hij adjudant van de toenmalige minister van Defensie Dijkhoorn.

Toen een aantal leden van het kabinet op 13 mei 1940 naar Engeland vertrokken, ging Kruis mee. Daar werd hij hoofd van de eerste afdeling van het ministerie van Oorlog en was vanaf 1943 belast met de voorbereiding van het bureau Militair Gezag. In september 1944 werd hij, als generaal-majoor, aangesteld als stafchef van het Militair Gezag. Het Militair Gezag moest na de bevrijding van Nederland het dagelijks bestuur overnemen. Ondanks aanvankelijke bezwaren van de koningin werd hij als chef staf zelf belast met de leiding van het Militair Gezag. Kruis was een goed organisator, maar ook een autoritaire man die vaak niet al te diplomatiek optrad. Dat leidde regelmatig tot conflicten, in de eerste plaats met de in Londen achtergebleven ministers van wie hij de richtlijnen gewoon negeerde. Hierbij kon hij op de steun rekenen van de koningin, van prins Bernhard en van de verzetsorganisaties. Na de oorlog werd Kruis eerst benoemd tot luitenant-generaal en bereikte in 1949 de rang van generaal.

Hij was vanaf 1946 lid van de Raad der Vereeniging van De Nederlandse Padvinders.

In 1951 werd hij eervol van zijn functie als voorzitter van de verenigde chefs van staven ontheven, na een conflict met minister 's Jacob van Oorlog. In 1955 nam hij op eigen verzoek ontslag uit de militaire dienst. Hij ging werken bij het concern American Express en werd in 1957 adviseur van de KLM-directie. Hier hield hij zich bezig met de Holland-promotion en was tussen 1963 en 1966 hoofd van de dienst commerciële zaken bij de KLM. Hij is overleden op 13 december 1975 in Den Haag.

Kruis ontving een groot aantal onderscheidingen. Hij was Groot Officier in de Orde van Oranje-Nassau (Koninkrijk der Nederlanden), Knight Commander in the most Honourable Order of the Bath (Verenigd Koninkrijk), Officier in de Legioen van Verdienste (USA), Grootofficier in de Legioen van Eer (Frankrijk), Oorlogskruis met palm (Frankrijk) en Grootofficier in de Orde van Leopold (België).

### Meer informatie

[Hendrik Johan Kruls - Wikipedia](#)

[Kroon / Kwist - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Het verborgen Front\\_h8.pdf \(rug.nl\)](#)

[Hendrik Johan Kruls - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Mr. H.J. Kruls - Parlement.com](http://Mr.H.J.Kruls-Parlement.com)

[Kruls, Hendrik Johan \(1902-1975\) \(knaw.nl\)](http://Kruls.HendrikJohan(1902-1975)(knaw.nl))

[publications.niod.knaw.nl/publications/WinkelDeVries\\_OndergrondsePers\\_1940-1945.pdf](http://publications.niod.knaw.nl/publications/WinkelDeVries_OndergrondsePers_1940-1945.pdf)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.