



Johan Nicolaas (Nico) Mazee is geboren in Haarlem op 19 oktober 1909. Hij was de zoon van Johan Nicolaas Mazee en Hermina Johanna Hendrika Harmsen. Johan jr. verhuisde naar Urmond en was elektrotechnisch tekenaar. Hij was assistent verkennersleider bij de St. Jozefgroep in Sittard en kreeg zijn volmacht in 1938. In 1939 trouwde hij in Urmond met Agnes Jeannette Francisca Maria Kengen, geboren te Amsterdam. Ze kregen twee zonen en twee dochters.

Mazee was actief in de hulpverlening aan uit Duitsland ontvluchte (Franstalige) krijgsgevangenen. Sittard kende al vroeg in de oorlog een hecht georganiseerde en tamelijk onafhankelijk kern van illegale werkers die achter de schermen werd geleid door A.H. Simonis en M.P.J.M. Corbeij. Hun bemoeienis met de hulp aan Franstalige krijgsgevangenen bleef beperkt tot logistieke ondersteuning en het leggen van verbindingen. In Urmond speelde J.L. Muyres, eigenaar van een grindbaggerbedrijf, een hoofdrol. Met roeibootjes zetten hij en zijn helpers, waaronder Mazee, talrijke vluchtelingen over de Maas.

Na de oorlog gaat hij met zijn vrouw naar Nederlands Indië. Johan was oubaas en assistent districtscommissaris Voortrekkers in 1950. In 1956 wonen ze weer in Nederland.

Hij is overleden op 28 december 1991 in Schiedam.

Meer informatie

[Weest paraat: officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 5, 1938 » 1938-05 - Pag. 47 | Delpher](#)

[Het Verborgten Front_h3-1.pdf \(rug.nl\)](#)

[Huwelijk Johan Nicolaas Mazee & Agnes Jeannette Francisca Maria Kengen & Johan Nicolaas Mazee & Hermina Johanna Hendrika Harmsen & Hubert Mathijs Kengen & Maria Johanna Helena Francisca Kusters op 17 mei 1939 te Urmond » Open Archieven](#)

[Johan Nicolaas Mazee : genealogie per Lex KUSTERS \(lexkusters\) - Geneanet](#)

[Het nieuwsblad voor Sumatra » 08 jul 1954 - Art. 31 | Delpher](#)

[Het nieuwsblad voor Sumatra » 19 apr 1955 - Art. 24 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 16 maa 1943 - Art. 62 | Delpher](#)

[Limburgsch dagblad » 19 maa 1945 - Art. 49 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 15 sep 1956 - Art. 81 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 04 aug 1959 - Art. 91 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.