



Johannes Hendrik Alles is geboren op 14 juli 1912 in Haarlem. Hij was de zoon van Hendrik Jozef Alles en Christina Wilhelmina Oud. Hij trouwde in 24 juni 1942 in Haarlem met Wilhelmina Catharina Maria Janssen Schmidt. Van beroep was hij bedrijfsinspecteur.

Johannes was in 1940 groepsleider en hopman bij de katholieke Sint Bavogroep in Haarlem.

Samen met zijn vrouw lieten hij tijdens de oorlog verschillende joden onderduiken. Hun ouderlijk huis in Haarlem was een handige tussenstop tussen twee andere onderduikadressen.

Na de oorlog nam hij deel aan de 6e Wereld Jamboree in 1947 in Frankrijk. Hij was hopman bij groep 4 St Adelbert op subkamp 2 Savoye en was subkampstaf. Deze Jamboree zou oorspronkelijk in 1941 gehouden worden, maar ging door de oorlog niet door. De tweede keuze was om de jamboree te houden in 1946. Door verschillende redenen, te weinig voorraden, moeilijke reis mogelijkheden en andere prioriteiten werd besloten om het nog een jaar uit te stellen. In 1947 werd de Jamboree alsnog gehouden en werd het thema "Peace Jamboree / Jamboree de la Paix" gebruikt. (Vredes Jamboree).



Op 2 september 1973 erkende Yad Vashem Johannes Alles en zijn vrouw, Wilhelmina Alles-Janssen, als Rechtvaardige onder de Volkeren.

Meer informatie

[Huwelijk Johannes Hendrik Alles & Hendrik Jozef Alles & Christina Wilhelmina Oud & Wilhelmina Catharina Maria Janssen Schmidt & Hendricus Johannes Maria Maria Janssen Schmidt & Johanna Catharina Mul op 24 juni 1942 te Haarlem » Open Archieven](#)
[Alles Johannes & Wilhelmina \(Janssen\)& Wilhelmina \(Schmidt\) \(yadvashem.org\)](#)
[Lijst van Noord-Hollandse Vrouwen in verzet - Noord-Hollands Archief](#)
[Leidersblad; officieële uitgave voor de leidsters en leiders van de Katholieke Jeugdbeweging, 1947, no. 6, 1947 » 1947-06 - Pag. 10 | Delpher](#)
[Wereldjamboree 1947 - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn / Wereld Jamboree 1947 Frankrijk

Bron: juli 1940



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.