

Daniël baron Mackay



Daniël baron Mackay is geboren op 17 maart 1878 in Winterswijk. Hij was de zoon van de burgemeester van Winterswijk Theodoor Philip Mackay en Juliana Anna van Lijnden.

Hij werd marineofficier en bereikte de rang van luitenant ter zee 1e klasse. In 1907 werd hij gemeenteontvanger van Ede. In 1912 werd hij benoemd tot burgemeester van Voorburg. Daarna vervolgde hij zijn bestuurlijke carrière in Nederlands-Indië, waar hij in 1917 burgemeester van Medan werd. In 1931 keerde hij terug naar Nederland en werd burgemeester van Enkhuizen. In Enkhuizen was hij beschermheer van de plaatselijke Scoutingafdeling. Van 1935 tot 1946 was hij burgemeester van Meppel. Daar was hij voorzitter van de plaatselijke afdeling van De Nederlandsche Padvindes (NPV).

Vrij snel na het begin van de oorlog kwam hij door zijn anti-Duitse houding in conflict met de Duitse bezetter. Hij was niet bereid om samen te werken met de bezetters. Zo weigerde hij bijvoorbeeld een Duitse officier de hand te schudden. Op 5 augustus 1940 liet hij een concert doorgaan ter ere van de verjaardag van prinses Irene. Een dergelijk eerbetoon aan het Nederlandse Koningshuis was streng verboden. Vier dagen later werd Mackay ontslagen en vervangen door Geert Wisman.

Op 19 en 20 juli 1940 arresteerden de Duitsers 231 mensen die vanuit Nederlands-Indië toevallig in Nederland op verlof zijn. Hun gijzelname is de Duitse vergelding voor de arrestatie in mei 1940 van bijna 2.400 Duitsers door de Nederlandse gouverneur-generaal in Nederlands-Indië. De mannen worden naar Kamp Buchenwald gestuurd. Op 7 oktober komen in Buchenwald nog 116 mannen, die als 'Indische gijzelaar' gevangen zijn genomen. Zij zijn niet uit Nederlands-Indië afkomstig en bekleden allemaal vooraanstaande posities, onder andere in de academische wereld. Onder hen is ook de afgezette burgemeester Mackay. De mannen gaan op 15 november 1941 na een moeilijk jaar in Kamp Buchenwald naar Kamp Haaren. Van daaruit worden zij in mei 1942 samengevoegd met de 'notabelengijzelaars' in het voormalig kleinseminarie Beekvliet bij St Michielsgestel. Omdat er onenigheid is tussen beide groepen worden de Indische gijzelaars in juli 1943 overgeplaatst naar het verderop gelegen internaat De Ruwenberg. De gijzelaars komen met de ontruiming van Kamp Vught na ruim vier jaar vrij.

Na de Tweede Wereldoorlog was hij nog tot zijn pensionering in 1946 burgemeester van Meppel.

Hij was Officier in de Orde van Oranje Nassau, drager van het Expeditiekruis met den gesp Atjeh 1896-1900 en van het Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis. Hij ontving het Verzetsherdenkingskruis.

Daniël trouwde drie keer, met Helene Hommel, Marie Françoise Lamaison en Anna Minke Weijer. Hij overleed op 21 maart 1962 in Soest.

Meer informatie

[Daniel Mackay, baron \(1878 - 1962\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Daniël Mackay \(1878-1962\) - Wikipedia](#)

[Daniël Mackay \(Winterswijk, 17 maart 1878 - Soest, 21 maart 1962\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

[Maaden / Muzert - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Baron Daniel Mackay \(1900 - 1969\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Verzetshedenkingskruis : L t/m N \(geni.com\)](#)

[Westfriesch dagblad onze courant » 18 apr 1933 - Art. 64 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 26, 1940, no. 2, 1940 »](#)

[1940-02 - Pag. 19 | Delpher](#)

[Meppel faciliteerde roof en gedwongen verkoop van Joods eigendom tijdens de Tweede](#)

[Wereldoorlog - Meppel \(nieuws.nl\)](#)

[Indische gijzelaars – Gijzelaars \(tweedewereldoorlog.nl\)](#)

[Daniël Mackay - PoolParty Linked Data Server \(niod.nl\)](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.