

Willem Maillette de Buy Wenniger



Willem Frederik Maillette de Buy Wenniger is geboren op 15 mei 1914 in Rotterdam. Hij is een zoon van het artsenechtpaar Lucas Maillette de Buy Wenniger (1875-1934) en Louise Christine Marianne Maillette de Buy Wenniger-Hulsebos (1876 -1945). Hij had twee oudere broers, Jan Lucas (1904) en Herman Egbert (1909). Zijn vader was de beroemde huidarts en

geneesheer directeur van het Havenziekenhuis in Rotterdam. Zijn moeder was sinds 1902 kinder- en vrouwenarts en werd later lid van de Provinciale staten (1927-1935) en de gemeenteraad Rotterdam (1936).



Zijn beide ouders waren actief binnen Scouting en bekende bestuurders van Scouting in Rotterdam. Zijn moeder was samen met Ottolina Bingham-Lels in 1912 oprichtster van de Vereniging van Rotterdamsche Meisjes Padvinders (RMP). Later werd ze presidente van de afdeling Rotterdam van de Nederlandse Padvindsters Gilde (1912-1945) en Presidente van het Nederlandsche Meisjes Gilde (1923-1945). Haar padvindstersnaam was Spido. Zijn vader was in 1924 en 1925 waarnemend Groepsleider van de Kralingsche Troep groep 10. Daarnaast was hij bestuurslid van de Rotterdamsche Padvindersvereniging en voorzitter van de afdeling Rotterdam van de Vereniging de Nederlandsche Padvinders van 1923 tot 1932. Hij werd in 1929 tot ere districtscommissaris benoemd. Zijn broer Herman was scout en werd later scoutsleider, hopman en oubaas bij de Kralingsche Troep groep 10. Het is niet bekend of Willem ook lid van Scouting was, maar dit lijkt aannemelijk.

Willem gaat medicijnen studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Hij woont net als zijn broer Herman op kamers op Rokin 99 op een zolderetage boven een tandartspraktijk. De tandarts is mogelijk een familievriend, want door de jaren heen wonen op zijn adres verschillende jonge Maillette de Buy Wennigers. Tijdens de mobilisatie was hij korporaal bij de geneeskundige dienst.



Willem woonde aan het begin van de oorlog op het Rokin samen met zijn vriendin Wilhelmina (Miny) Nivine te Winkel (29 maart 1915, Den Helder). Ze trouwen 20 november 1940 in Amsterdam. Hij is semiarts, maar omdat de universiteit platligt, kan hij niet afstuderen. In Amsterdam wordt het te gevaarlijk en ze verhuizen naar Laren. Korte tijd later werd bekend dat de blokhut van het Meisjesgilde (Raboes 18) op landgoed Raboes in Laren in beslag zou worden genomen en overgedragen zou worden aan de Jeugdstorm. Op 30 september 1941 zijn ze formeel op dit adres ingeschreven. De blokhut was in 1926 gebouwd op verzoek van Mej. Francina Everdina Blijdestein op haar landgoed door een

Amsterdamse Scoutinggroep. Willem en Miny konden goed kamperen en ze trokken er in. Er was water en een kachel en het was een ideale plaats om mensen uit het zicht van de Duitsers te houden. Begin 1942 wordt hun eerste dochter Louise Christie Marianne geboren.

Broer Herman is voor de oorlog assistent districtscommissaris in Amsterdam en werkt voor het district Amsterdam. Hij verhuist in januari 1941 naar het Nieuwe Suikerhofje aan de Prinsengracht in Amsterdam en werkt dan voor Pro Juventute, de voorloper van Bureau Jeugdzorg, als jeugdwerker. Hier is hij actief met het laten onderduiken van joodse kinderen. Zijn huis is een broedplaats van verzet. Willem en Miny raakten via hun joodse vrienden en vriendinnen betrokken bij het verzet.

De joodse Kitty (Sara) Rijnveld woonde met haar drie broers en een zus in Den Haag. Toen de familie besloot onder te duiken ging Sara naar Utrecht en van daar werd ze rond april 1942 op de fiets door Machteld van Hardenbroek naar de blokhut bij Laren gebracht waar Willem, Miny en hun pas geboren kind woonden. De blokhut werd deels gebruikt als doorvoerhuis voor gevluchte joden, maar sommigen bleven er enige tijd. In totaal verbleven 30 personen in de blokhut gedurende de duur van de oorlog. Kitty bleef in de blokhut tot december 1942 en hielp met de zorg voor de baby. Een andere onderduiker was de joodse Joop Troeder (1928-2008). Hij was geboren en opgegroeid in Laren. Leden van de ondergrondse zorgden voor bonkaarten om voedsel te kunnen kopen. In december 1942 werden ze gewaarschuwd dat er een inval zou komen. Kitty en een ander onderduikster verlieten de blokhut en liepen door het bos naar Hilversum. De rest van de oorlog verbleef Kitty op verschillende adressen.

Er zijn verschillende razzia's geweest en Willem is drie keer opgepakt. De eerste keer belandde hij ruim zes maanden in Scheveningen. Wim en de dan zestienjarige Joop Troeder worden in 1944 bij een inval door de SD opgepakt vanwege seinen met licht. Ze worden gevangengenomen in een kazerne in Craillo, die door de Duitsers als gevangenis wordt gebruikt. Na te zijn verhoord in het hoofdbureau van de SD op de Euterpestraat in Amsterdam worden ze veroordeeld voor spionage en samen in een auto naar Kamp Amersfoort gereden. Als de auto vanuit de lucht beschoten wordt lukt het ze te ontsnappen. Toevallig zijn ze dicht bij de blokhut en kunnen ze allebei naar huis rennen.

Miny zette in de tussentijd het helpen van Joodse onderduikers zelf voort. Van half februari tot half april 1945 gaven ze ook onderdak aan Richard William Jones, een Canadese piloot die bij Hoenderloo was neergekomen.

Na de oorlog woonde het gezin nog kort in de Blokhut, waar nog twee kinderen geboren werden. Miny werd in die tijd gewestelijk secretaresse van gewest Gooi voor Laren, Blaricum, Huizen en Baarn van het Nederlands Meisjesgilde. In 1947 verhuisde het gezin naar Vinkenbaan 3 in Laren. In 1949 wordt Willem arts in Annen, Drenthe. Ook daar werd Miny actief binnen het Meisjesgilde. Ze werd assistent districtscommissaris voor district II Groningen van het NMG.

Het echtpaar is na 9 jaar huwelijk gescheiden en Willem is in 1953 hertrouwd met de Zweedse Anna Britta Sofia Wadenius (1928). Miny hertrouwde met dhr. Filz. Willem overleed op 20 maart 1996. Miny een jaar eerder op 18 mei 1995.

Meer informatie

[Maaden / Muyzert - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Maillette de Buy Wenniger Willem \(yadvashem.org\)](#)

[Filz Wilhelmina \(Winkel Te\) \(yadvashem.org\)](#)

[Hardenbroek van Machteld \(yadvashem.org\)](#)

[+ wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 12-6-2021 \(google.com\)](#)

[Willem Frederik Maillette De Buy Wenniger \(1914-1996\) » Genealogie Tuck / Tuk »](#)

[Genealogie Online](#)

[Henk Pelser-vroeg verzet – Nieuwe Suikerhofje](#)

[Archiefkaart Maillette \(archieff.amsterdam\)](#)

[Archiefkaart te Winkel \(archieff.amsterdam\)](#)

[Geschiedenis – Scouting Raboes](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 20, 1934, no. 10, 1934 » 1934-10 - Pag. 7 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 17, 1946, no. 5, 1946 » 1946-03 - Pag. 8 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 18, 1947, no. 5, 1947 » 1947-05 - Pag. 3 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 21, 1950, no. 4, 1950 » 1950-04 - Pag. 4 | Delpher](#)

[Dag Henk, \(annentoen.nl\)](#)

[Dutch Helper Names, MAAL to MIJNHEER \(MYNHEER\) | WWII Netherlands Escape Lines \(wwii-netherlands-escape-lines.com\)](#)

[National Archives NextGen Catalog](#)

[R W Jones \(studiegroepvluchtoorlog.nl\)](#)

[Doopsgezinden tijdens de Tweede Wereldoorlog - Google Boeken](#)

[Een geschiedenis in Laren : 1928-1945 : in het jaar 1933 waarin Hitler aan de macht kwam werd de tekenaar vijf jaar | Psychotraumanet](#)

[Een geschiedenis in Laren](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.