



Johan Jacob (Jack) Ambrosius Knoote is geboren op 17 mei 1904 in Amersfoort. Hij was de zoon van François Edouard Knoote en Robertine Louise van Lanschot Hubrecht. Hij had een vijf jaar oudere broer François.

Op 18 maart 1911 werd De Amersfoortsche Padvinders Vereeniging opgericht en ging rond de zomer georganiseerd van start met Troep 1 die een ledental van rond de 70 telde. Al snel werd een schitterend troepphuis aan de Daam Fockemalaan gebouwd. De Eerste Wereldoorlog brak in 1914 uit en alhoewel Nederland hier geen actieve rol in speelde, had het wel behoorlijke consequenties voor de padvinderij. Vele Belgen vluchtten in 1914 naar Nederland en moesten worden opgevangen. Het troepphuis aan de Daam Fockemalaan werd hier dan ook mede voor gebruikt. Het duurde tot 1919 voordat de padvinders van Troep 1 weer in hun eigen troepphuis konden trekken en de ravage die door de Belgen was aangericht konden herstellen. Jack wordt scout bij deze groep 1. In 1920 wordt hij assistent patrouilleleider. In 1920 werden de welpen en de voortrekkers opgericht en hierdoor veranderde de naam Troep in Groep. Mede hierdoor groeide Groep 1 uit zijn voegen en werd opgesplitst in twee groepen, Groep 1 (de latere Cay Noya groep) en Groep 2 (later de Flehitegroep), met ieder ongeveer 50 leden.

Jack was tijdens de oorlog actief in het verzet. Hij werd in de oorlog tijdelijk benoemd tot reserve eerste luitenant in algemene dienst. In 1948 ontvangt hij de Medal of Freedom, een Amerikaanse onderscheiding. Hij ontving ook het verzetshedenkingskruis. Jack trouwde met Bé Heijhoff en overlijdt tijdens een reis op 12 maart 1989 in Dubrovnik, Kroatië.

Meer informatie

[Johan Jacob Ambrosius Knoote \(1904 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Johan Jacob Ambrosius Knoote \(1904-\) » Stamboom Driessen » Genealogie Online](#)

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](#)

[Scouting Cay-Noya - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging](#)

["De Nederlandsche Padvinders", jrg 6, 1920, no. 8, 1920](#)

[» 1920-08 - Pag. 29 | Delpher](#)

[Het vaderland » 19 mei 1904 - Art. 67 | Delpher](#)

[View file | Nationaal Archief](#)

[hulsbeek-konig-pg-134-149.pdf \(wordpress.com\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.