

Odulphus Antonius Matheus Alphonsus Wilhelmus Schellekens is geboren op 30 april 1909 in Tilburg. Hij was een zoon van Alphonsus Maria Josephus Schellekens en Antonia Jacoba Versteeden. Hij werd kapelaan in Tilburg en later in Nijmegen bij de Onze Lieve Vrouw van Lourdes parochie.

Hij werd aalmoezenier van de André de Thaye groep van de Parochie van O.L. Vrouwe van Lourdes. Op 29 mei 1938 werd het clubhuis van de groep geopend en door hem ingezegend. Hun clubhuis stond bij de Grootstalse laan / Hatertse weg. Leo en Fons Verstraeten waren scout in zijn groep en John van Ophuijsen was groepsleider, hopman en oubaas. Fons hield voor en in de oorlog een dagboek bij.



Tijdens de oorlog sloot hij zich aan bij de Nijmeegse illegaliteit. Met Louise Nordbeck-Cunow zond Schellekens voedselpakketten naar Nederlanders die dwangarbeid verrichtten in Duitsland. Daarnaast kreeg Louise een aantal mensen door bemiddeling uit gevangenen en concentratiekampen. Ze ondernamen de activiteiten vanuit het woonhuis van Nordbeck-Cunow aan de St Annastraat 424 te Nijmegen. In de loop van de tijd namen de werkzaamheden toe. Mensen begonnen hen te benaderen voor informatie over hun familieleden die te werk gesteld waren in Duitsland.

Schellekens en Nordbeck-Cunow besloten tot oprichting van de Nederlandse Informatie Dienst Arbeiders Duitsland (NIAD). De NIAD begon met het verzamelen van gegevens over vermiste personen. Van de Duitse autoriteiten kregen ze zelfs toestemming om in Duitsland opsporingen te verrichten en brieven en voedselpakketten naar de Nederlandse arbeiders in Duitsland te brengen.

Ook ondernam hij na de bevrijding van concentratiekamp Dachau een reis hiernaartoe om pastoor Teulings en rector Rooyackers te bevrijden uit het kamp. Op één van de reizen door Duitsland ontmoette Schellekens Mgr. Rodhain die een pauselijke organisatie voor oorlogsslachtoffers aan het opbouwen was. Hij kwam via Mgr. Rodhain in contact met paus Pius XII. Schellekens wordt benoemd tot hoofd van de Nederlandse afdeling van de Missio Vaticana, de hulpverleningsorganisatie voor oorlogsgetroffenen en displaced persons. De NIAD werd omgedoopt tot Missio Hollandica Vaticana. Naast de hulpverlening voor oorlogsgetroffenen en displaced persons viel ook de zorg voor gevangenen in de politieke strafkampen in Nederland onder de taken van de Vaticaanmissie. Eind 1947 gaat de Missio Hollandica Vaticana over in de Caritas-Actie 'Bijzondere Noden' te 's-Hertogenbosch.

Meer informatie

[Registratie Odulphus Antonius Matheus Alphonsus Wilhelmus Schellekens op 30 april 1909 te Tilburg » Open Archieven](#)
[Katholiek verzet in Nijmegen - 75 Jaar Vrijheid](#)

[Opsporing vermisten \(oorlogsgetroffenen.nl\)](http://Opsporing-vermisten.oorlogsgetroffenen.nl)

[Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2 -](#)

[Studiezaal Nijmegen - 1682 Verstraeten, A.P.J. \(Fons\) \[ca. 1980-2015\]](#)

[Studiezaal Nijmegen - 1682 Verstraeten, A.P.J. \(Fons\) 1938 – 1941 \[ca. 1980-2015\]](#)

[Studiezaal Nijmegen - 1682 Verstraeten, A.P.J. \(Fons\) Venlo 1941 – 1945 \[ca. 1980-2015\]](#)

[Studiezaal Nijmegen - 1682 Verstraeten, A.P.J. \(Fons\) Padvinderij St. Anna \[ca. 1980-2015\]](#)

[Studiezaal Nijmegen - De Gelderlander 30/5/1938](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.