

Els Kervers-van Tholen



Eltje (Els) van Tholen is geboren op 10 april 1915 in Assen. Ze was een dochter van Willem van Tholen en Eefke van Drenth. Ze had een zus, Grietje (1908-1984).

Voor de oorlog was ze padvindstersleidster in Assen, waarschijnlijk bij de Vioolgroep. De geschiedenis van deze groep begint in 1922 als 2 leidsters en 2 ronde-leidsters uit Heerenveen naar Assen komen om te helpen bij de installatie. Het eerste zomerkamp was in Havelte in een buitenhuis van Commissaris van de Koningin Linthorst Homan. Het was toen nog niet toegestaan dat de meisjes in tenten kampeerden. Het eerste buitenlandse kamp was even buiten Londen. De Asser meisjes werden zelfs voorgesteld aan lady Baden Powell en kregen een prachtige autorit door Zuid Engeland aangeboden.

Els verhuisde in augustus 1938 naar Amsterdam en trouwde daar op 22 september met Johannes Hoezen. Ze kregen een zoon. Het echtpaar ging in februari 1941 uit elkaar. Tijdens de oorlog was Els ambtenares bij de Gemeentelijke Distributiedienst in Amsterdam.

Ze was oprichtster van een sabotageploeg die distributiebonnen leverde voor Tom Keur en Gré Ruhe. Gré werkte daarnaast als koerier, onder meer voor het illegale 'Vrij Nederland', dat door de vriendinnen Els van Tholen (Orteliusstraat 11) en Bep van Parere (Orteliusstraat 16 of 18) werd gestencild. Via Jaap Balder kwamen ze in contact met Henk Dieneske, wat later voortvloeide in samenwerking met Groep 2000. Groep 2000 werd in 1940 opgericht en door de oorlog geleid door Jacoba van Tongeren. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog verzorgde zij zo'n 4.500 onderduikers. De groep telde ruim 140 leden.

Els van Tholen maakt vanaf september 1942 deel uit van Kring 1400. Zij is actief onder de schuilnaam 'Ninkema'. Evenals haar zuster is zij lid van de 'Groep Paul Guermonprez' (gefusilleerd op 10 juni 1944). Nadat Kring 1400 zich aansluit bij Groep 2000 is Els van Tholen tot augustus 1944 lid van Groep 2000. Dan trouwt zij in juli in Amsterdam met Henk Kervers en verhuist zij naar Vlaardingen.

Direct na de bevrijding wilden veel kinderen en jongeren lid van Scouting worden. Het waren niet alleen jongens die het spel van verkennen wilden doen, ook meisjes wilden (weer) padvindster worden. Drie meisjes, Wil Kip, Rie Berkhout en Do de Jong, namen het initiatief. Ze gingen naar Els Kervers, die woonde op in de Chrysantstraat omdat ze wisten dat ze voor de oorlog padvindstersleidster was. Het gesprek van de jongedames resulteerde er in dat *belangstellende meisjes zich op 27 september 1945 om 18 30 uur kunnen melden op het adres Verploegh Chasseplein 3*. Op dit adres woonde de familie Hoogendijk. Mevrouw Hoogendijk was met de heer Jonker, directeur van het havenbedrijf Vulcaan en de dames Van Teijn en Kervers toegetreden tot een soort comité van aanbeveling. Later werd dit het bestuur van de VIOOL groep. Deze groep werd op 22 februari 1946, Denkdag, opgericht. VIOOL staat voor *Vrede Is Onze Oprechte Leus*. Elsje Kervers werd de eerste hoofdleidster.

Ze had als padvindstersnaam Ulsa maar werd door de meisjes Guido Truitje genoemd. Ze blijft actief tot 1973.

Els is overleden op 20 november 2007 in Amsterdam.

In 1986 besloten de Prins Mauritsgroep en de Vioolgroep te gaan samenwerken. In 2009 fuseerden beide groepen tot de MauritsVioolgroep. Ook in Assen gaat de Vioolgroep niet zelfstandig verder. Op 4 februari 1987 gaat de Vioolgroep op in De Zwervers.

Meer informatie

[Eltje van Tholen \(1915 - 2007\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Het illegale Vrij Nederland van '40-'45 \(geni.com\)](#)

[Groep 2000 \(geni.com\)](#)

[Oorlog in Nieuw-West - Geheugen van West](#)

[Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)

[Groep 2000 - Wikipedia](#)

[Historie 2 \(vriendenzwervers.nl\)](#)

[JB-2005-Hoort-zegt-het-voort-De-padvinderij-van-1945-1973-Jaap-van-Krimpen.pdf \(hvv-vlaardingen.nl\)](#)

[Prins Mauritsgroep \(Vlaardingen\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Vioolgroep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Over ons – Maurits Vioolgroep](#)

[Lijst van Noord-Hollandse Vrouwen in verzet - Noord-Hollands Archief](#)

[Els Kervers-van Tholen – Jacoba van Tongeren](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.