



Nicolaas (Nico) Broekhuijsen is geboren op 1 februari 1917 in Amsterdam op de P.C. Hoofdstraat. Hij was de zoon van Nicolaas Broekhuijsen en Elizabeth Catharina Arentz. Hij had een zus Elisabeth (Bep). Vlak na de Eerste Wereldoorlog verhuisde het gezin in 1918 naar Baarn. Zijn vader was hoofd van de Nieuw Baarnsche School en heeft korfbal uitgedacht.

Tussen 1922 en 1930 bezocht Nico de Nieuwe Baarnsche School en zat daarna vier jaar op het Baarns Lyceum. Nico was radio amateur en hield van zeilen met zijn BM-tje op de Loosdrechtse plassen. Ook zat hij op hockey en ging graag kamperen tijdens fietstochten naar België, Luxemburg en Duitsland.

Hij was scout bij de Mango Kwane Groep in Baarn, dezelfde groep waar later ook verzetsstrijder Wilco Jiskoot lid van was. Nico staat op de foto uit 1926 in het midden. Zijn vader was in 1928 secretaris van de Afdeling Baarn van de NPV en ook zijn zusje zat bij Scouting.



Na zijn middelbare school ging hij in 1934 naar de Kweekschool voor de Zeevaart en woonde tot 1936 in het internaat van de Kweekschool aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Na zijn opleiding ging hij als stuurmansleerling varen bij Verenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij (VNS), onder andere op de ss Bloemfontein en de ss Nijkerk. Omdat hij toen veel op zee was, werd hij Diepzeeverkenner en had onder andere contact met een lokale Scoutinggroep toen hij enkele weken in Durban, Zuid Afrika, lag. Diepzeeverkenners zijn scouts op zee, onder andere bij de marine en de koopvaardij. Ze proberen aan boord het Scoutingspel voort te zetten.

Hij werd stamlid bij de Oomesstam van de Arrowegroep uit Bussum. In 1937 volgde hij Albert Adel van Neck op als Baloe en stamcorrespondent omdat Albert naar Nederlands Indië vertrok. In de zomer van 1937 bezocht hij de Wereld Jamboree in Vogelenzang.

VT-STAM "DE OOMES" Arrowe-groep Bussum. Onze Stamcorrespondent en tevens Baloe
-.-.-.-.- A. Adel van Neck Jr. heeft het geluk gehad
om in Indië een baantje te krijgen als thee-planter. Zijn opvolger als Baloe is ge-
worden: N. Broekhuizen.

Na de zomer vervolgde hij in november zijn opleiding op de Zeevaartschool diploma 3e stuurman te behalen, maar moest dit in april 1938 onderbreken omdat als dienstplichtige opgeroepen werd om te dienen bij de Regionale Genietroepen in Utrecht. Hij werd ook weer actief als stamcorrespondent bij de Oomes stam en als scoutsleider bij zijn groep in Baarn waar hij in september 1938 zijn erkenning ontving.

Na eerst als sergeant radiotelegrafist in Apeldoorn gelegeerd te zijn, was hij later verbonden aan de Verbindingsschool om nieuw dienstplichtig kader op te leiden. Tijdens de meidagen was hij betrokken bij de gevechten rond het Witte Huis in Rotterdam. Hier maakte hij ook het bombardement mee. Na de capitulatie ging hij in krijgsgevangenschap en kwam op 20 mei 1940 weer terug in Baarn als ambteloos burger.

Hij vervolgde zijn opleiding aan de Zeevaartschool en haalde zijn diploma's 3e stuurman Grote Handelsvaart, 2e stuurman en in 2 juni 1943 het Certificaat Radiotelegrafist 2e klasse (Rijksexamen PTT). Hij woonde toen in Amsterdam.

Midden 1943 werden onderofficieren opgeroepen zich te melden om tewerkgesteld te worden in Duitsland. Ook waren er veel razzia's in Amsterdam om jongeren op te pakken voor tewerkstelling naar Duitsland. Nico besloot onder te duiken. Hij ging op de fiets naar Zuid Nederland en vond in de buurt van Bladel een boer, die hem tegen kost en inwoning wel als knecht wilde hebben. Hij leerde koeien te melken, te ploegen, eggen en hooien. In november kreeg hij ernstige geelzucht en hoge koorts en ging per trein terug naar Baarn. Toen hij weer hersteld was kreeg hij via de illegaliteit en met hulp van het arbeidsbureau Zaandam een arbeidsvergunning voor de functie van melkcontroleur bij de MEBA in de Vondelstraat. Hij is op 24 mei 1944 in Amsterdam getrouwd met Arnoldina Johanna de Vos. Na de oorlog wilde hij als stuurman naar Nederlands Indië, maar de voorwaarden voor getrouwde mannen waren zo ongunstig dat hij er vanaf zag.

Op 1 januari 1947 werd hij opgeroepen voor herhaling van militaire dienst in verband met de acties in Nederlands Indië. Na twee maanden primaire training op de Stormschool in Bloemendaal ging hij naar zijn eigen onderdeel Verbindingstroepen in Den Haag. In deze tijd richtte hij op 14 juli 1947 de *Stam Verbindingstroepen* op. Onder andere Bouman, Swart en C. v.d. Klaauw waren hier lid van. Na zijn dienstplicht ging hij werken bij de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) in Hilversum, waar hij vlak voor zijn dienstplicht ook gewerkt had. Hij was hier personeelsfunctionaris. Hij zou deze functie later ook bij andere bedrijven en organisaties vervullen.

Hij bleef betrokken bij Scouting en in 1948 was hij schipper of hopman bij de Dunnewold groep in Amsterdam, naast akela Haya van Someren – Downer (de latere voorzitter van de VVD en kamerlid).

Nico is overleden op 3 mei 2014 in Hei en Boeicop en hij is begraven in Diepenveen.



Meer informatie

[Nicolaas "Nico" Broekhuijsen \(1917-\) » Voorouders in het Eemland, Stichting Groenegraf.nl » Genealogie Online](#)

[Nico Broekhuysen \(1917-2014\) » Stamboom Van Everdingen/Klerk en Wegman/de Beijer, van Olden en den Baars » Genealogie Online](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 8, 1938 » 1938-09 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Zo tollig en zwarrig - Inktvis](#)

[Schoonheid van waantaal | Dordrecht | AD.nl](#)

[Nico Broekhuysen - Wikipedia](#)

[Geheugenvanbaarn.nl: Uitvinder van korfbal vindt in Baarn zijn laatste rustplaats \(groenegraf.blogspot.com\)](#)

[Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij / United Netherlands Navigation Company \(archive.org\)](#)

Gesprek Nico Broekhuijsen 19 oktober 2010

Dispereert niet, januari 1947. Courant Ile Divisie

VOKabulaire, Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam, 2014.

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 5, 1937, no. 50, 1937 » 1937-06 - Pag. 14 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 5, 1937, no. 52, 1937 » 1937-08 - Pag. 17 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 7, 1939, no. 83, 1939 » 1939-07 - Pag. 10 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.