

Johannes (Joop) Wilderbeek is geboren op 2 augustus 1926 in Utrecht. Hij was de zoon van Gerardus Wilhelmus Cornelis Wilderbeek en Wilhelmina den Bieman.

Joop was bevriend met Loe Berghout en beiden waren scout. Joop was lid van de Mgr. Ariensgroep en Loe van de Tarcisiusgroep in Utrecht. Joop was in de oorlog bankwerker. De Mgr Ariensgroep werd opgericht in 1929 en was verbonden aan de Heilige Hart parochie in Oudwijk.

Joop en Loe zaten in het ondergrondse verzet. Zij brachten krantjes naar verschillende adressen in Nederland o.a. "Voor God en de Koning". Ze hadden van eind oktober 1944 tot eind 1944 contact met verzetsstrijder Willem Broere en vroegen hem of hij wapens en munitie voor hun kon verbergen. Op onregelmatige tijden kwamen ze wapens en munitie bij Willem brengen of ophalen. Er werd door de jongens niet verteld wat ze ermee deden en daar werd verder door Willem ook niet naar gevraagd. Joop en Loe werden in januari 1945 door verraad opgepakt en zijn op 23 januari 1945 gefusilleerd in Fort de Bilt in Utrecht.

Ze werden herbegraven op de R.K. Begraafplaats St. Barbara in Utrecht. Op verzoek van hun ouders delen ze een graf. Ze kwamen uiteindelijk terecht op de Erehof op de begraafplaats. In 1964 werd de begraafplaats heringericht en werd de Erehof verplaatst.

Vlak na de oorlog maken de katholieke scouts in Utrecht een herdenkingsplaat met daarop de namen van de omgekomen voortrekkers van Katholieke groepen; Antoon Bartmann (1925), Loe Berghout (1926), Guus Born (1920), Hans Freericks (1925), Rudi Kieft (1920), Piet Kousbroek (1924), Jan Meurs (1918), Jan Schmeink (1922), Dick van Toor (1918), Jo van Veenendaal (1920) en Joop Wilderbeek (1926). De plaat heeft een tijd gelegen op de zolder van het oude districtskantoor van de Katholieke Verkenner in Utrecht en ligt nu in het museum van regio Drie Rivieren-Utrecht.



Meer informatie

[Johannes Wilderbeek | Oorlogsgravenstichting](#)

[Johannes Wilderbeek | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Willem Hendrikus "Willem" Broere \(1908-1992\) » Stamboom Broere » Genealogie Online](#)

[View file | Nationaal Archief](#)

[Utrecht, monument in Fort De Bilt - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Scouting Mgr. Ariensgroep – Scouting Utrecht Museum \(beeldbank.site\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.