



Wouter Gerhard Kuyck is geboren op 21 november 1886 in Den Helder.

Wouter was een 'out going man', sociaal bewogen, actief en een groot amateurfilmer. In 1907 werd hij adelborst eerste klasse, na de opleiding tot marine officier te Willemsoord. In 1919 verliet hij de marine om voor de Nederlandse Telegraaf Maatschappij 'Radio Holland' te gaan werken (deels in Indië). Hij is drager van het Expeditiekruis van Bali en boni. Hij begon met filmen in de jaren 30, en al vroeg in kleur. De ongeveer 150 films en filmpjes -opgenomen in Indië en Bloemendaal- zijn inmiddels allemaal gedigitaliseerd en op de website van het Smalfilm museum, onderdeel van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid te Hilversum, te zien. Daarnaast was hij actief bij Scouting. Hij heeft de Wereld Jamboree in 1937 in Vogelenzang mee helpen organiseren en was daar mede verantwoordelijk voor radio en film. Hij maakt hier een lange kleurenfilm over.

Wouter was tijdens de oorlog directeur van Radio Holland en in Bloemendaal en Haarlem de verspreider van het toenmalig illegale blad Vrij Nederland. Hij was een van de vele verspreiders van Vrij Nederland. In december 1943 kreeg hij van de Duitsers een oproep zich te melden en dit deed hij. Hij bleek op een lijst te staan met verspreiders van het illegale blad, die blijkbaar in handen van de Duitsers was gekomen.

Zijn zoon is in de oorlog op een koopvaardijship van Delfzijl naar Engeland gevlucht (hij was een Engelandvaarder) en heeft daar in Enys House de opleiding tot marineofficier gevolgd. Bij zijn vertrek naar Zweden, zo verliep de vluchtroute naar Engeland, zeiden de Duitsers: 'als iemand op dit schip niet terug keert, arresteren wij een familie lid van je'. De familie heeft daarom lange tijd gedacht dat dit de reden van de arrestatie van vader Wouter was.



Na zijn arrestatie is Wouter na gevangenschap in Vught op 26 mei 1944 aangekomen in concentratiekamp Dachau en op 17 augustus 1944 doorgevoerd naar concentratiekamp Mauthausen. Wouter verbleef in kamp Linz, maar werkte in kamp Mauthausen. Hij is op 28 december 1944 in Linz overleden, waarschijnlijk aan dysenterie. In het Nederlands monument -met de bronzen plakaten- staat o.a. de naam van Wouter Gerhard Kuyck.



**Meer informatie**

Kampgids Wereld Jamboree 1937 [https://hv-hb.nl/content/pdf/HH153\\_03\\_Kampgids.pdf](https://hv-hb.nl/content/pdf/HH153_03_Kampgids.pdf)

<https://www.verzetmuseum.org/dachau/wouter-gerhard-kuijck>

[https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Wouter\\_Gerhard\\_Kuyck](https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Wouter_Gerhard_Kuyck)

<https://www.mauthausen.nl/reunie-14-april/>

<https://www.gedenkstaetten.at/raum-der-namen/cms/index.php?id=4&p=18454&L=4>

<https://www.tracesofwar.nl/sights/70006/Nederlands-Monument-Mauthausen.htm>