



Siemen Sleeswijk Visser is geboren op 2 oktober 1923 in Bandung, NOI. Hij was de zoon van Tjeerd Sleeswijk Visser en Johanna Cornelia Leentje Vrij. Zijn vader was eerder getrouwd geweest met Alida Kuster en uit dat huwelijk werd Catharina geboren (Vught, 1917). Zijn eerste vrouw overleed in 1920 aan de Spaanse griep. Vader Tjeerd verkocht zijn bloemenzaak in Vught en vertrok naar Nederlands Indië. Daar trouwde hij in 1922 met Johanna Vrij, die in Nederland bij hem in de bloemenzaak gewerkt had. Het gezin woonde in Wangoe Redja, een onderneming precies tussen Soebang en Kalidjati. Soebang was een klein dorpje waar een lagere school was en een klein ziekenhuis. Daar werd op 15 mei 1931 zijn broertje Tjeerd geboren.

In februari 1935 gaat hij met zijn moeder en broertje van Batavia naar Amsterdam. Zijn vader komt twee maand later naar Nederland. Siemen blijft in Nederland om naar school te gaan, als zijn ouders en broertje in oktober teruggaan naar Nederlands Indië.

Hij was scout bij de Veluwe Verkenners in Arnhem. In het najaar van 1938 wordt hij assistent patrouilleleider van de haviken patrouille. Herbert Kahané zat bij hem in de patrouille. In de daaropvolgende zomer gaan ze op kamp aan het IJsselmeer bij Nunspeet. Hij schrijft in het logboek van de groep over hulpverlening in mei 1940. Samen met zijn groep zamelt hij kleding in dat via het Rode Kruis uitgedeeld wordt aan krijgsgevangen militairen in de Coehoorn kazerne in Arnhem.

De ouders en zijn broertje zijn in Nederlands Indië als het in 1942 door Japan bezet wordt. Zijn vader wordt aan het begin van de oorlog vermoord en zijn moeder en broertje komen terecht in een interneringskamp.

Siemen wordt in Nederland actief in het verzet, onder andere bij de Knokploeg van Frits Conijn in Alkmaar. Zijn schuilnamen waren Sim en S.J. de Jong. Zijn toekomstige vrouw Aafje Snaphaan (schuilnaam Ellis) was actief met het laten onderduiken en helpt bij het laten vluchten van joden naar Zwitserland. Ook is ze actief als koerierster. Eind 1943 of begin 1944 kwam ze in contact met de Knokploeg van Frits Conijn en ging voor hen koerierswerk doen; het vervoeren van wapens naar de plaats van overvallen. Via Siemen kwam ze in juni 1944 in contact met de Geheime Dienst Nederland, de G.D.N. Op 9 december 1944 werden Siemen en Aafje in Rotterdam gearresteerd en vandaar uit naar het Oranjehotel in Scheveningen gebracht. Op 28 maart 1945, na 3,5 maand gevangenisstraf, hoorde Aafje dat zij in de gevangenis zou blijven voor de duur van de oorlog, maar dat zij niet gefusilleerd of op transport gesteld zouden worden. Op 3 mei 1945 werd zij vrij gelaten. Ook Siemen overleefde de gevangenschap.

Siemen en Aafje trouwden in 1945. Hij kwam op 9 augustus 1946 in Arnhem om het leven ten gevolge van een motorongeluk. Hij was toen correspondent van beroep. Zijn vrouw hertrouwde.

Siemen kreeg na de oorlog postuum het Verzetshedenkingskruis.

Meer informatie

[Siemen Sleeswijk Visser \(1924 - 1946\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[104 Journaal, 1938-1949. 1 deel \(Gelders Archief\) - Gelders Archief](#)

[Verzetshedenkingskruis : S t/m U \(geni.com\)](#)

[Overlijden Siemen Sleeswijk Visser op 9 augustus 1946 te Arnhem » Open Archieven](#)

[Registratie Tjeerd Sleeswijk Visser & Johanna Leentje Cornelia Vrij & Catharina Sleeswijk](#)

[Visser & Siemen Sleeswijk Visser in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Keasberry.net - Welcome to the Keasberry family website](#)

[Aafje Snaphaan - Gezichten van Vrijheid](#)

[The Spanish Influenza: a family's story. – GSQ Blog](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 03 sep 1932 - Art. 172 | Delpher](#)

[De Indische courant » 20 feb 1935 - Art. 134 | Delpher](#)

[De locomotief » 29 apr 1935 - Art. 44 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 04 okt 1935 - Art. 249 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 09 okt 1935 - Art. 192 | Delpher](#)

[Tjeerd Sleeswijk Visser | Oorlogsgravenstichting](#)

[Jan Arie de Groot - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.