



Frederik (Frits) Willem Buitenbos is geboren op 18 augustus 1912 in Enschede. Hij was de zoon van Jochem Buitenbos en Johanna Willemina ten Berge.

Hij was voortrekker bij de gereformeerde groep 3 in Enschede en gaf daar in 1933 leiding bij de welpen omdat het niet lukte een akela of baloe te vinden. In september 1938 werd hij hopman bij de verkenner van deze groep.

Frits had een vriendengroep die bestond uit Johannes ter Horst, Dries Nijenhuis, Cor Brasz, Frits Buitenbos en Joop Jonge Poerink. Ze hadden bij elkaar op school gezeten, bezochten samen de catechisatie, waren lid van de jongelingenvereniging van de Gereformeerde kerk en hadden de haat tegen de landverraders, de NSB'ers, die ze zagen als handlangers van de Duitsers, gemeen. Dries was als militair tijdens de mobilisatie gelegerd in het westen van ons land en betrokken bij de verdediging van vliegveld Ypenburg. Terug in Enschede praatte hij met zijn schoolvrienden veel over de oorlog. Frits woonde tegenover het politiebureau en zag wat daar omging en wie naar binnen werd gebracht. Samen richtten ze een verzetsgroep op in juli/augustus 1940. Eén van de eerste verzetsdaden, was het plaatsen van een Nederlandse vlag met oranje wimpel op de schoorsteen van de fabriek Bato op de hoek van de Perikweg-Javastraat ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina. Het verzet groeide. De groep begon regelmatig met vergaderen om meer acties te ondernemen tegen de Duitsers. In september 1940 werd bijvoorbeeld al een Joods gezin, dat aan de Oldenzaalsestraat woonde, geholpen. De eerste onderduiker die door de groep geholpen werd was Henny Rhoad. In Groningen kreeg hij een onderduikadres. De groep werd al snel groter, steeds meer jonge mannen wilden vechten voor een vrij Nederland. Ze kwamen in contact met een andere verzetsgroep uit Amsterdam en er werd zendapparatuur gebouwd om met elkaar te kunnen praten via de radio.

Het grote verzet begon bij de grote joden razzia's toen duidelijk werd dat de Duitsers het slechtste voor hadden met die landgenoten. Voor de groep betekende dat het laten onderduiken van talloze Joodse gezinnen. De verzetsgroep had geen afgebakend terrein. Overal waar hun hulp in Enschede en daarbuiten gewenst was, kwamen de verzetsmensen in actie. Zo was Frits ook actief met het helpen onderduiken van geallieerde piloten. Zijn schuilnaam was Frits van den Berg. Hij verplaatste 12 piloten die in de omgeving van Enschede neergekomen waren, naar Arnhem en Deventer. Hij bood 2 dagen onderdak aan Wilfred Teal. Hij was op 19 mei 1944 uit zijn bommenwerper gesprongen nadat deze neergeschoten was. Het toestel is later neergestort in de buurt van Garderen. Teal werd op een gegeven moment krijgsgevangen genomen.

Johannes ter Horst werd in najaar 1944 even buiten Enschede, met Roelof "Max" Blokzijl door de Duitsers doodgeschoten. De andere vier oprichters hebben de oorlog overleefd.



Op 24 september 1945 werd het graf van Johannes ter Horst bedolven onder bloemen. Naast het graf staat een erewacht en zijn vier oude vrienden leggen een krans: Vanaf links: Dries Nijenhuis, Cor Brasz en Frits Buitenbos. Joop Jonge Poerink schikt de krans.

Frits ontving na de oorlog het Verzetshedenkingskruis.

Hij trouwde met Wouterina Rietman. Frits is overleden op 19 januari 1992 en ligt begraven in Glanerbrug.



Meer informatie

[Frederik Willem Buitenbos \(1912 - d.\) -](#)

[Genealogy \(geni.com\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindes, jrg 24, 1938, no 8, 1938 » 1938-09 - Pag. 36 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 19, 1933, no. 12, 1933 » 1933-12 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Overijssel in verzet 40-45 \(geni.com\)](#)

[Microsoft Word - Twente en de Tweede Wereldoorlog.docx \(hethistorischportaal.nl\)](#)

[Verzetshedenkingskruis : A t/m B \(geni.com\)](#)

[Escapelines \(wordpress.com\)](#)

[Graftombe.nl - Informatie over Frits W Buitenbos](#)

[Enschede in de Tweede Wereldoorlog. Verzet door groep rond Johannes ter Horst - Enschede \(erfgoedenschede.nl\)](#)

[johannes ter horst](#)

[dries nijenhuis \(johannesterhorst.nl\)](#)

[National Archives NextGen Catalog](#)

[Results \(studiegroepvluchtoorlog.nl\)](#)

Enschede. (Groep III). Wát Enschede groep III...! nooit van gehoord of gezien... zullen jullie zeggen, maar we bestaan toch en al ruim 15 jaar. We hebben een hoop te kampen gehad overal mee, maar je leert er veel van. Op het oogenblik bezitten we: 8 Voortrekkers, 20 Welpen en 20 Verkenners. Dit jaar hebben we ons zomerkamp gehad in Hoenderloo, 5 min. van de stichting. Tegen de jongens van de stichting hebben we ook gevoetbald, tweemaal zelfs en beide keeren gewonnen. Niet dat we nou zoo puik spelen, nee hoor, onze tegenpartij speelde veel, veel beter, maar ja, we hadden geluk, en aan beide zijden hebben we 't maar vroolijk opgenomen. Daar hebben we ook kennis gemaakt met de Hoenderlosche padvindes die als leider hadden Hopman Meijer, waarvan prettige herinneringen bewaard zijn gebleven. D.d. 8 November trad onze Hopman G. ter Horst in het huwelijk met Mej. M. E. Scholten. We stonden bij de ingang van het stadhuis; jammer konden we niet allemaal aanwezig zijn daar de meeste jongens niet vrij konden krijgen. Toen Hopman het stadhuis uitkwam werd het saluut geblazen wat een geweldig moment was. Hopman ter Horst is altijd zoolang als N.P.V. III bestaat, dat is ruim 15 jaar, Hopman geweest. En Vaandrig Schmal al die 18 jaar Vaandrig; ik zeg maar, daar zit de ware padvindes geest in, hoor. Voor de Welpen zorgt op het oogenblik Frits Buitenbosch, één van de Voortrekkers. Het is moeilijk om hier een Akeela of Baloe te krijgen, die er genoeg tijd aan kunnen besteden, dit is jammer, vooral daar we een mooie Welpenhorde hebben. Oubaas Eerdmans is onze Voortr. leider, die nu 1½ jaar in de beweging in zit met als Assistent Gerrit Baarslag, één van onze oudste leden. Nou wil ik eindigen en weten jullie wat N.P.V. troep III Enschede is. Ik hoop nog vaker wat van ons te laten hooren, daarom schreef ik eerst een klein overzicht van onze groep, nu tot de volgende keer, met hartelijke groeten en een stevige linkervlerk van J. HUTTEN.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.