

Franciscus Hubertus Antonius Claessen is geboren op 20 december 1894 te Helden-Panningen. In 1918 is hij getrouwd met Henrica Johanna Hubertina Wilhelmina Duijsings (1889). Ze kregen 5 kinderen.

Voor de oorlog was hij inspecteur lichamelijke opvoeding voor geheel Nederlands-Indië.

Franciscus was in 1934 lid van het hoofdbestuur van de NIPV. Hij was in 1937 hoofdkwartier commissaris Rooms Katholieke aangelegenheden bij het NIPV. Hij was in september 1937 aanwezig toen de deelnemers in Batavia terugkwamen van de Wereld Jamboree in Vogelenzang. In 1939 kwam hij weer naar Nederland en werd in Amsterdam ook inspecteur lichamelijke opvoeding.

Tijdens de oorlog was hij vanaf 1942 actief in de Ordedienst en commandant in de regio rond Amsterdam. Hij verleende hulp aan geallieerde piloten en joden. Frans werd gearresteerd op 14 juli 1944 in Amsterdam. Hij werd half februari 1945 voor het laatst gezien in concentratiekamp Neuengamme. In oktober 1946 liet het Afwikkelingsbureau concentratiekampen van het Rode Kruis weten dat hij is overleden in concentratiekamp Bergen-Belsen op 9 maart 1945.



In Amsterdam Slotermeer is een straat naar hem genoemd.

Meer informatie

[Het Padvindingsblad; officieel orgaan der Vereeniging Nederlandsch Indische Padvindings, jrg 20, 1934, no. 3, 1934 » 1934-03 - Pag. 10 | Delpher](#)

Het Indische Leidersblad, 1937

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 11 sep 1937 - Art. 70 | Delpher](#)

[Franciscus Hubertus Antonius Claessen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[franciscus hubertus antonius claessen \(1894-1945\) » Stamboom Van Ninhuijs » Genealogie Online](#)

[Franciscus Hubertus Antonius Claessen | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Afronding onderzoek oorlogsslachtoffers Everlo monument | Omroep P&M \(omroepenm.nl\)](#)

[Lijst van straten in Amsterdam - Wikipedia](#)

[National Archives NextGen Catalog](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.