



Meindert Hinlopen is geboren op 2 februari 1907 in Amsterdam. Hij was een zoon Frans Hinlopen en Wilhelmina Catharina van Batenburg. Hij trouwde op 22 juli 1939 in Wassenaar met Johanna (Hanneke) Wilhelmina Mathol (1914-1995). Meindert was predikant van De Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband in Amstelveen.

In 1938 was hij 2<sup>e</sup> voorzitter bij de Afdeling Amsterdam van de NCVP. De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders (NCVP) werd in 1935 opgericht en was een

voortzetting van de CJMV-padvinderij (Christelijke Jonge Mannen Padvinders Vereeniging in Nederland), die werd opgericht in 1927 in Den Haag. Zowel de CJMV-padvinderij als de NCVP waren aan de NPV gelieerd in federatief verband. De NCVP werkte nauw samen met de NPV, onder andere voor de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937. Dominee Hinlopen zat met ds. Van Swigchum en een aantal andere prominente personen binnen de NCVP in de commissie 'Geestelijk werk'.

In het Februari-nummer van „Weest Paraat” bracht de Commissie „Geestelijk Werk” omtrent het geestelijk werk in de troepen een belangrijk rapport uit, dat door Ds. M. Hinlopen, Amstelveen, nog op zeer juiste wijze nader werd toegelicht. De commissie „Geestelijk Werk”, bestaande uit de heren: Ds. J. W. van Swigchum (Voorz.); C. V. Doorschodt, Ds. M. Hinlopen, A. Janson, L. Questroo en J. Roering, hield verder een enquête inzake de geestelijke verzorging onzer groepen. Waar de betreffende formulieren einde 1939 nog niet alle waren ingeleverd, kon het resultaat nog niet worden vastgesteld.

Aan het begin van de oorlog had hij vanaf de kansel kritiek geuit op de Jodenvervolging. Hij werd gearresteerd en werd opgesloten in de gevangenis aan de Weteringschans in Amsterdam. Tussen 15 en 28 april 1942 zat hij gevangen in kamp Amersfoort. Toen vertrok hij met 9 andere gevangenen, onder wie pater Titus Brandsma en ds. Jo Kapteyn naar het Oranjehotel in Scheveningen. Direct hierna gingen ze naar concentratiekamp Sachsenhausen (Oranienburg). Na een maand kwamen ze op 28 mei aan in concentratiekamp Dachau. Ook de predikanten Josef Cohen, Jo Kapteyn en pater Titus Brandsma zaten hier. Meindert leed erg honger in het kamp Hij mag één keer per maand een brief naar huis schrijven die meestal zwaar gecensureerd wordt. Zijn vrouw ontvangt op 1 september 1942 een brief waarin hij schrijft over het overlijden van dominee Kapteyn. Jo Kapteyn kwam om door ernstige ondervoeding en zware lichamelijke uitputting. Ook dominee Cohen en Pater Brandsma overleefden het kamp niet. Meindert werd op 10 november 1943 weer vrijgelaten. Kort na zijn thuiskomst hervatte hij zijn werk als predikant en hij gaat in 1972 met emeritaat.

Ds. Hinlopen wordt in 1972 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en hij overlijdt op 31 mei 1999 in Nunspeet.

## Meer informatie

NCVP Jaarboek 1938

[De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://DeNederlandscheChristelijkeVereenigingvanPadvinders-Scoutpedia.nl)  
[Meindert Hinlopen – Verzetsmuseum](http://MeindertHinlopen-Verzetsmuseum)

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[In het spoor van Titus Brandsma \(comiteinternationaldachau.com\)](#)

[Dominees.nl](#)

[Meindert Hinlopen \(1907-\) » Stamboom families Bakker en Groen » Genealogie Online](#)

[In het spoor van Titus Brandsma \(comiteinternationaldachau.com\)](#)

[Onderscheiding Meindert Hinlopen \(in het jaar 1815-1993\) » Open Archieven](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 6, 1938 » 1938-06 - Pag. 28 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 2, 1939 » 1939-02 - Pag. 20 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 8, 1939 » 1939-09 - Pag. 14 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 2, 1940 » 1940-02 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Herdenkingsdienst - Van de preekstoel naar het concentratiekamp Dachau - Dachau - SZ.de \(sueddeutsche.de\)](#)

[Geef gevangenen een gezicht](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.