



Hendricus van der Molen is geboren op 6 augustus 1905 in Broek op Langedijk. Hij trouwde met Welmoet de Carpentier (1905, Zaandam). Hendricus was inkoper bij een levensmiddelenbedrijf.

Hendricus was actief voor Scouting. Hij was oubaas bij groep 2 Galgezagers in Zaandam in 1936. In 1938 was hij lid bij de Afdeling Zaandam van de NCVP. De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders (NCVP) was een protestants-christelijke padvindersorganisatie van 1935 tot 1946. De NCVP kwam voort uit de landelijke CJMV-padvinderij. Zowel de CJMV-padvinderij als de NCVP waren aan de NPV gelieerd in federatief verband. Een belangrijk kenmerk van de NCVP was dat zij zich niet aan een bepaalde 'kerk' wilden verbinden. In 1938 was hij ook oubaas bij groep 2 Rambonnet (NCVP) in Zeist. Hij woonde toen nog in Zaandam.

Tijdens de oorlog lieten hij en zijn vrouw Maurits Wolder, een joodse jongen, bij hen thuis onderduiken. Maurits (Maud) Wolder (Amsterdam, 17 juni 1925) woonde in 1940 met zijn gescheiden moeder Marianne de Jongh in Amsterdam. Maurits was op 17 december aangehouden door de naar jonge mannen zoekende bezetter. Hij gaf toe joods te zijn en vertelde zijn woonadres. Zijn moeder en hij werden vervolgens vastgezet in de gevangenis aan de Amstelveenscheweg en van daaruit op 8 januari 1943 naar Westerbork getransporteerd. Hij wist tijdens het transport te ontsnappen en keerde terug naar Amsterdam. Via het voormalige dienstmeisje van zijn ouders, Annie Voerman, belandde Maurits bij de verzetsman Müller. Op 23 februari 1943 bracht Müller de 17-jarige Maurits naar kennissen in Zaandam, Hendricus en Welmoet van der Molen. Pas op de plaats van bestemming aangekomen, vertelde Müller dat Maurits joods was. Het verblijf bij de Van der Molens op de Prins Hendrikkade 90a zou tijdelijk zijn; Müller ging namelijk op zoek naar reisdocumenten waarmee Maurits het land zou kunnen verlaten. De Duitsers ontdekten echter de illegale werkzaamheden van Müller, waardoor Maurits noodgedwongen tot aan de bevrijding bij Hendricus, Welmoet en hun 3-jarige dochter bleef. Maurits ('Bob') werd als lid van de familie beschouwd. Maurits overleed in Heemstede op 26 augustus 2003.

Na de oorlog werden Hendricus en Welmoet in 1985 door Yad Vashem erkend als Rechtvaardige onder de Volkeren.

Hendricus is overleden op 13 december 1986.

Meer informatie

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 9, 1936 » 1936-10 - Pag. 26 | Delpher](#)

NCVP Jaarboek 1938

[De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Wolder \(Maurits/Maud\) - Joods Monument Zaanstreek](#)

[Registratie Hendricus van der Molen & Welmoet de Carpentier in 1905 te Zaandam » Open Archieven](#)

[Molen van der Henricus & Welmoet \(de Carpentier\) \(yadvashem.org\)](#)

[De sprong van Maurits Wolder - Kamp Westerbork](#)

[De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvindere - Scoutpedia.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.