

Arend Hadderingh is geboren op 30 juni 1898 in Gasselte. Hij was de zoon van Thale Hadderingh en Trientje Zondag. Hij trouwde op 27 april 1923 in Onstwedde met Zwaantje Wieldraaijer,

In 1938 was hij penningmeester bij de Afdeling Assen van de NCVP. De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders (NCVP) was een protestants-christelijke padvindersonorganisatie van 1935 tot 1946. De NCVP kwam voort uit de landelijke CJMVPadvinderij. Zowel de CJMVPadvinderij als de NCVP waren aan de NPV gelieerd in federatief verband. Een belangrijk kenmerk van de NCVP was dat zij zich niet aan een bepaalde 'kerk' wilden verbinden.

De familie Haddering woonde in een boerderij naast Port Natal, een psychiatrisch sanatorium waar ongeveer tachtig mensen konden worden verpleegd. Eind 1942 werd het gebouw door de Duitse bezetter gevorderd en moest er plaats gemaakt worden voor ongeveer vijfhonderd Duitse bejaarden, die uit het zwaar gebombardeerde Bremen geëvacueerd werden. In 1944 werd het gebouw opgeëist, nu door de Organisation Todt om huisvesting te bieden aan gestrafte en niet-gestrafte O.T.-arbeiders. In de omgang sprak men daarom wel van een "strafkolonne" en een "arbeidskolonne". Tegen het einde van 1944 werden de niet-gestrafte steeds meer buiten Port Natal bij particulieren en in scholen ondergebracht en kreeg Port Natal uitdrukkelijker het karakter van een strafkamp. Als Port Natal gevorderd wordt door de Duitsers, zet ze zich samen met haar man in voor de gevangenen. De echtgenotes en dochters van de gevangenen fietsten soms honderden kilometers op oude fietsen met cussiebanden om pakketjes te kunnen brengen. Omdat ze na spertijd niet op straat mochten komen moest er in Assen een slaapplek worden gevonden. De familie Hadderingh, die naast Port Natal woonden boden elke dag weer onderdak aan bezoekers. Zwaantje Hadderingh werd door de gevangenen "de moeder van Port Satan" genoemd. Ze bracht de gevangenen elke dag een bordje pap.

Tijdens de oorlog was Arend actief in het verzet en betrokken bij het in veiligheid brengen van geallieerde piloten. Hij is tot driemaal toe gevangen genomen, maar heeft wonderlijk genoeg de oorlog overleefd. Arend was lid van de Nederlands Hervormde gemeenschap verbonden aan de Kapel kerk aan de Oosterhoutstraat in Assen. Een aantal medeverzetsstrijders waren hier ook lid van.

Hij werd in 1966 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Arend is overleden op 20 mei 1975 in Assen.

Meer informatie

NCVP Jaarboek 1938

[De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://Scoutpedia.nl)
[Dutch Helper Names, HAAFTER to HEY | WWII Netherlands Escape Lines \(wwii-netherlands-escape-lines.com\)](http://Dutch Helper Names, HAAFTER to HEY | WWII Netherlands Escape Lines (wwii-netherlands-escape-lines.com))

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[View file | Nationaal Archief](#)

[Registratie Arend Hadderingh op 30 juni 1898 » Open Archieven](#)

[Huwelijk Arend Hadderingh & Zwaantje Wieldraaijer & Antonia Einfeld & Lukas Wieldraaijer](#)

[& Thale Hadderingh & Trientje Zondag op 27 april 1923 te Onstwedde » Open Archieven](#)

[Strafkamp Port Natal Assen - Spitten voor de vijand \(ferline.nl\)](#)

[Een boswachter en de zorg voor zijn eerste onderduiker \(joodsmonument.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.