



Guustaaf Joekes is geboren op 14 mei 1921 in Den Haag. Hij was de zoon van Jacob Cornelis Joekes en Geertruida Helena Jacoba van der Pas. Hij was een neef van minister Joekes. Het gezin verhuisde in 1927 naar Velp.

Guustaaf zat op de HBS aan de Schoolstraat in Arnhem. Op 17 jarige leeftijd deed hij eindexamen. In Arnhem was hij actief binnen Scouting. Hij was voortrekker bij de Zijpse Trekkers. Bert en Hans Kuik waren verkenners bij deze groep. Hun clubhuis stond aan de Trompetsteeg in Arnhem.

Hij was vlak voor de oorlog cadet vaandrig der Genie KNIL aan de KMA, samen met Jaap van Assenbergh en Wil Olland. Door de oorlog konden ze hun studie niet afmaken en gingen verder met een studie aan de Technische Hogeschool te Delft. Daar sloot ook Leen van Leeuwen zich bij de vriendengroep aan. Guus raakt betrokken bij het verzet van Delftse studenten. Samen met zijn drie vrienden besluit hij om het vaderland verder te dienen als officier in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (K.N.I.L.). Zij wilden via Zwitserland proberen te ontsnappen naar Nederlands Indië en daar de strijd aan te binden tegen de Japanners. Met kerst komen ze nog een keer samen bij Leen van Leeuwen thuis. Zonder iemand verder in te lichten besloot het viertal in de kerstvakantie te vertrekken. Hun reis gaat via Brussel en Nancy naar Belfort. Op 3 januari 1942 worden zij bij het plaatsje Lure, vlakbij de Zwitserse grens, door Duitse grenswachters gearresteerd en in de gevangenis van Besançon opgesloten. Het viertal heeft inlichtingen voor de Nederlandse regering bij zich en dat komt hen te staan op een terdoodveroordeling. Op 17 februari 1942 worden zij in Dijon, Frankrijk, geëxecuteerd.



De moeder van Hans en Bert Kuik schrijft in mei 1944 aan haar schoonzus: 'De jongens zijn onder de indruk van het doodvonnis van hun vroegere voortrekker van de padvindergroep, die een mislukte poging heeft gedaan naar Engeland te komen.'

In 1949 is Guustaaf herbegraven op begraafplaats Heiderust in Worth-Rheden. Bij zijn herbegraving sprak ook een Scoutingkameraad een woord van hulde en diepe eerbied. In 1988 werd hij, nogmaals, herbegraven op het Nationaal Ereveld in Loenen. Zijn naam staat op het gedenkteken in Dijon, Frankrijk.



Scouting De Zijpse Trekkers werkte sinds 1977 nauw samen en is in 1982 formeel samengegaan met de Louise de Colignygroep; de nieuwe naam werd Scouting ZT de Coligny. In 2005 is de groep opgeheven.

Meer informatie

[Arnhemsche courant » 25 mei 1949 - Art. 46 | Delpher](#)

[Gustaaf Joekes | Oorlogsgravenstichting](#)

[Gustaaf Joekes | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Gustaaf Joekes - Wikipedia](#)

[Lijst van Engelandvaarders - Wikipedia](#)

[Loenen - Ereveld Loenen - - graf 704812](#)

[Verhalen bij een oorlogsmonument](#)

[JOEKES Gustaaf - Maitron](#)

[Résistance Gedenkort - mur des fusillés in Dijon Montmuzard - 2mecs](#)

[1604 Stichting Beheer Collectie Airborne Museum \(Gelders Archief\) - Gelders Archief](#)