

Gerrit Jan Polman is geboren 31 oktober 1905 in Amsterdam. Hij was de zoon van Jan Willem Polman en Johanna Petronella Mackay. Gerrit Jan werd arts. Hij trouwde met Magdina Willemina Robaard op 20 juli 1932 in Hogeveen.

Waarschijnlijk was hij voor de oorlog scout in Hogeveen of Leeuwarden.

Tijdens de oorlog woonde hij in Leeuwarden maar dook onder vanwege illegaal werk. Hij kwam terecht Hogeveen.

REGISTRATIEKAART.	
L.O. Friesland.	
Naam en voornamen:	Polman Gerrit Jan
Geboortedatum en -jaar:	31 Oct. 05
Officiële woonplaats	Leeuwarden
en adres:	Grachtswal 93
Duik-adres:	Hogeveen
Toekomstig adres:	idem off. adres
Naam verzorger:	Stienstra
Behandeld op Onderduikers-bureau	
te	26 apr. den 1945.
Doorgezonden naar Onderduikers-bureau	
te	den 1945.
(Op achterzijde kort resumé, over te nemen v/h Registratie-formulier).	

werkzaam geweest als arts ondergedoken
vanwege illegaal werk

Hij was lid van de Oud Padvinders Vereniging in Leeuwarden.

Gerrit Jan is overleden op 1 januari 1956 in Leeuwarden.

Meer informatie

[Gerrit Jan Polman \(1905-1956\) » Genealogie Slot » Genealogie Online](#)

De O.P.V. 1956

[Onderduikers inschrijving in 1945 » Open Archieven](#)

[Search hideout cards | Ondergedoken in Fryslân \(ondergedokeninfryslan.nl\)](#)

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde \(ntvg.nl\)](#)



Wij ontvingen het droeve bericht uit Leeuwarden van heengaan van onze broeder G.J. Polman, Ooster Grachtswal 93.

De padvinderslevensbeschouwing moet voor broeder Polman veel zijn geweest, want hij was enigst individueel lid in Leeuwarden. Hij heeft daar in de broederketen gestaan en wij vertrouwen, dat hij een hechte schakel was. De schakel, die hij was, is uitgevallen, de keten sluit zich weer, maar wij

weten dat het leven bij de dood niet ophoudt en daarom wensen we onze broeder Polman toe een "Goed Pad" op de paden, waarop hij nu zwerft op weg naar Levensgeluk.

Onze gedachten zijn ook bij zijn vrouw. Wij wensen haar de vreugde van de goede herinnering en het zekere weten, dat verdriet alleen mogelijk is, omdat hetgeen het leven u gaf goed was.

M.