

Marcus (Max) Willem Heslinga is geboren in Akkrum op 31 juli 1922. Heslinga werd geboren in Akkrum. Hij was de zoon van Jisk Heslinga en Janke de Boer. Zijn ouders trouwen op 13 oktober 1921 in Akkrum. Zijn vader was muzikleraar, organist en dirigent. Max groeide op in Heerenveen en zat daar op de lagere en middelbare school.



Op 16 november 1935 werd in Huisterheide (gemeente Doniawerstal) de Oorspronggroep opgericht door W. de Hoop, die ook hopman werd. Oubaas was Barend Hopperus Buma, burgemeester van de gemeente De groep had leden uit o.a. Heerenveen en Joure en Max was één van de scouts. Elke zaterdag fietsen hij en Dik Kiewiet de Jonge naar de opkomst. Ze namen met de groep deel aan de Wereld Jamboree in 1937 in Vogelenzang. Max schreef een reisverslag en een ca. 500 pagina's dik kampverslag. Op de laatste avond van de Jamboree nam Lord Baden-Powell deel aan het laatste kampvuur en toen dit werd gedoofd namen vele verkenners een stukje houtskool mee. Max nam ook wat houtskool mee uit dit Jamboreekampvuur en dat is 80 jaar later doorgegeven aan Scouting Van Maasdijk in Heerenveen.



Door al de publiciteit rond die Jamboree groeide het aantal Heerenveeners in de Oorspronggroep. Daardoor ontstond het idee om een Heerenveense groep te beginnen. In de winter van 1937 en 1938 begon men te draaien, onder de naam Van Maasdijkgroep. Op 8 juli 1938 kreeg de groep officiële erkenning. De groep begon met 4 patrouilles; de Houtduiven, de Bevers, de Reigers en de Koekoeken. Max werd PL van de Houtduiven en Dik van de Koekoeken. Ook Roel Oostra was één van de patrouilleleiders. De vader van Max was betrokken bij de oprichting van de groep en penningmeester en secretaris van de padvindersafdeling Heerenveen.

Max schreef in 1941 een artikel in het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap ('De onderdelen van het Twentsche boerenhuis en hun benamingen'). Naar aanleiding hiervan kreeg hij een baan bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en werkte daar als assistent tussen 1942 en 1947. Zijn belangrijkste taak in het museum was het schrijven van een museumgids. Max was actief in

het verzet. De tweede helft van de Tweede Wereldoorlog was Heslinga ondergedoken in het Gelderse Veessen.

Hij ontving na de oorlog het Verzetshedenkingskruis.

Hij keerde in 1945 terug naar Arnhem. Tot 1947 combineerde hij zijn werk in het Openluchtmuseum met de studie sociale geografie in Utrecht. Voor het doctoraal examen koos Heslinga de vrije studierichting aardrijkskunde, waardoor een bijzonder combinatie van vakken mogelijk werd. In 1951 behaalde hij het doctoraal examen. In 1962 volgde zijn benoeming tot hoogleraar sociale geografie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij was de eerste hoogleraar voor de in 1961 begonnen studierichting sociale geografie. Hij bleef tot zijn emeritaat in 1984 als hoogleraar aan deze universiteit verbonden.

Max is overleden in Bilthoven op 11 januari 2009.

### **Meer informatie**

[Marcus Willem Heslinga - Wikipedia](#)

[Geschiedenis - Scouting van Maasdijk \(scouting-van-maasdijk.nl\)](#)

[Oorspronggroep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Henneman / Heyers - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Marcus Willem Heslinga \(1922 - 2009\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[haaf-hullu-pg-119-133.pdf \(wordpress.com\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 10, 1938 » 1938-11 - Pag. 21 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no 8, 1939 » 1939-09 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Leeuwarder courant » 01 okt 1921 - Art. 109 | Delpher](#)

[Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant » 01 aug 1922 - Art. 56 | Delpher](#)

[Nieuwsblad van het Noorden » 31 maa 1938 - Art. 284 | Delpher](#)

[Alles in eindig 2021-01-20 \(1\).pdf \(aup.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.