

Johannes Willem (Jo) Ooms wordt op 19 januari 1914 in Groot-Ammers geboren. Hij was de zoon van Arie en Ariaantje Ooms. Hij had nog twee zussen, Coba en Bep. Al snel na zijn geboorte verhuisde de familie Ooms naar Bergambacht, daarna naar Langerak en op zijn vierde jaar vond het gezin onderdak in Brandwijk.

In 1936 verliet Jo Ooms zijn vertrouwde omgeving de Alblasserwaard en ging naar Rotterdam waar hij bij de weduwe Annie Kleingeld-Goossens een kamer huurde. Annie had een dochter, Netty, die vijf jaar jonger was dan Jo. Het thuisfront in Brandwijk zag aankomen dat Jo een relatie met Netty zou aangaan. Het werd echter haar moeder Annie, die 25 jaar ouder was dan Jo, met wie hij op 6 oktober 1937 trouwde. Het gezin zou kinderloos blijven. De crisistijd zorgde ervoor dat de kosten van levensonderhoud te hoog werden voor Jo en Annie. Jo verloor zijn baan in Rotterdam als drukker en dat was de reden om elders nieuw werk te vinden. Dat was bij een drukkerij in Soest.

Hij werd op 29 augustus 1939 opgeroepen voor de mobilisatie. Hij moest zich melden in Roosendaal. Tussen november 1939 en mei 1940 leverde hij wekelijks diverse bijdragen aan De Soldatenkrant.

Van 1939 tot 1958 woonde hij in Soest. Jo Ooms was kerkelijk zeer actief. Samen met een aantal plaatsgenoten richtte hij in Soest een gereformeerde bondsgemeente op. Hij zat in het bestuur van de plaatselijke padvinders en was een getalenteerd dammer die zelfs op hoog provinciaal niveau vele prijzen in de wacht sleepte

In Soest maakte hij de oorlogsjaren actief mee. Hij stond samen met enkele inwoners aan de wieg van een verzetsgroep. Hij bekleedde in deze groep een vooraanstaande rol in overvallen op onder andere kantoren waar distributiebonnen werden bewaard.

Als zeer betrokken lid van de Anti Revolutionaire Partij (ARP) zat hij van 1945 tot 1953 in de gemeenteraad van Soest. Hij was een zeer veelzijdig mens. Hij was schrijver van



streekromans en schreef daarnaast ook een dertiental kinder- en jeugdboeken waarvoor hij gedeeltelijk de inspiratie haalde uit zijn verhalen die hij aan de kinderen gedurende zijn jarenlange werk als zondagsschoolleider vertelde. Daarnaast was hij schilder en tekenaar. Hij werkte als directeur van verschillende bibliotheekinstellingen. Bekend is zijn inzet voor de Christelijke Blindenbibliotheek in Ermelo waarvoor hij veel middelen binnenhaalde om tijdelijke huisvesting te realiseren.

Hij overlijdt op 60-jarige leeftijd op 16 maart 1974 in Giessenburg.

Meer informatie

[J.W. Ooms – J.W. Ooms Stichting \(jwooms.nl\)](http://jwooms.nl)

[Soester Courant | 8 mei 1956 | pagina 1 - Historische kranten - Archief Eemland](#)

[Johannes Willem Ooms - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.