



Ernest August Maria Lamers is geboren in Den Bosch op 26 juli 1902.

Na zijn doctoraatsexamen in 1927 ging hij werken bij de arrondissementsrechtbank in Den Bosch en later in Den Haag. In april 1938 werd hij rechter in de arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Verder was hij secretaris van het hoofdbestuur van het katholiek verbond voor kindbescherming, lid van het centraal comité voor kindbescherming en ondervoorzitter van de Rooms-katholieke Reclasseringsvereniging.



Vanaf 1919 is hij secretaris van de afdeling Den Bosch van de NPV. Hij was deelnemer aan de eerste Nederlandse Gilwelltraining in Ommen. Hij was diocesaan commissaris voor het bisdom Den Bosch en lid van het hoofdbestuur van de Katholieke Verkenners van april 1930 tot medio 1933. Op St. Jorisdag 1930 werden de eerste Bossche Katholieke Verkenners officieel geïnstalleerd. Ernest Lamers was hierbij aanwezig. In 1934 stond hij een padvinder bij die beschuldigd werd van het overtreden van de Wapenwet, omdat hij een mes op zak had. Tijdens de Wereldjamboree 1937 zat hij in de kampdienst "Pers, Propaganda en Verkeer".



Tijdens de oorlog was mr. Lamers onder meer werkzaam bij de juridische sectie bij de staf van de commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, onder de schuilnaam mr. Van den Bosch.

Na de oorlog bleef hij tot 1954 rechter in de arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Hij werd onder andere directeur-generaal van het gevangeniswezen, raadslid en president van het Hoog Militair Gerechtshof. Hij neemt afscheid van het Hoog Militair Gerechtshof in 1972.

Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (Koninkrijk der Nederlanden), Commandeur in de Orde van Sint-Gregorius de Grote (Zijne Heiligheid de Paus), Commandeur in de Kroonorde (België) en Commandeur in de Orde van de Eikenkroon (Luxemburg).

Ernst overleed op 19 mei 1980 in Den Bosch.

Meer informatie

[Ernest Lamers - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://Scoutpedia.nl (scoutwiki.org))

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 5, 1919, no. 50, 1919 » 1919-03 - Pag. 33 | Delpher](#)

[Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant » 21 mei 1924 - Art. 15 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 26 apr 1938 - Art. 49 | Delpher](#)

[Het Parool » 12 feb 1948 - Art. 20 | Delpher](#)

[De Volkskrant » 21 mei 1966 - Art. 284 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.