



Hubertus Antonius Marie Mol is geboren op 6 mei 1914 te Roosendaal. Hij was de zoon van koperslager Henricus Mol en Maria Roovers.

Op 13-jarige leeftijd bezoekt hij het Instituut St. Louis in Oudenbosch, maar een jaar later is hij ingeschreven op kleinseminarie Ypelaar in Breda. Aansluitend volgt hij opleiding tot diaken aan grootseminarie Bovendonk in Hoeven. Op 25 mei 1940 volgt zijn priesterwijding door bisschop mgr. Petrus Hopmans van Breda. Eind november van hetzelfde jaar is hij benoemd tot kapelaan van de Quirinus-parochie in Halsteren. Hij geeft leiding aan de Jonge Wacht. De Jonge Wacht was één van de jeugdorganisatie van de Katholieke kerk. De Jonge Wacht was niet aangesloten bij de Nationale Padvindersraad of onderdeel van de Katholieke Verkenners.

Tijdens de Duitse bezetting blijft kapelaan Mol zich inzetten voor de katholieke jeugd. Zo blijft hij leiding geven aan de inmiddels verboden Jonge Wacht en begint hij een mondharmonicaclub die niet is aangesloten bij de nazistische Kultuurkamer, wat dan verplicht is. Ook beschikt de kapelaan over een radio waarmee hij Radio Oranje beluistert. Een van de jeugdleden van zijn groep, Petrus Mouwen, komt terecht in het straflager Walder in Scheuditz, Duitsland. Hij is overleden in Ammersdorf, Duitsland.

Na te zijn verraden door een NSB'er, wordt kapelaan Mol op 7 oktober 1942 in Halsteren gearresteerd. Via Breda en Utrecht wordt hij naar Den Haag gebracht, waar hij wordt veroordeeld voor het beluisteren van Radio Oranje, het voortzetten van verboden jeugdverenigingen en het helpen van onderduikers. Daarna volgt zijn deportatie naar Duitsland, waar hij wordt binnengebracht in de strafgevangenis van Bochum. Vandaaruit wordt hij tewerkgesteld in Hattingen in de *Henrichshütte*, een hoogoven voor het smelten van ijzeroer.

In Hattingen wordt Hubert, 28 jaar oud, op 13 april 1943 met een nekschot geliquideerd. De familie wordt medegedeeld dat hij aan een longaandoening is overleden; pas in 1990 komt de ware toedracht aan het licht.

Hubertus wordt eerst in Hattingen zelf begraven. In 1951 wordt hij overgebracht naar Roosendaal. Sinds 1981 heeft Hubert zijn laatste rustplaats gevonden op het Nationaal Ereveld in Loenen.

In Halsteren werd na de oorlog al snel een straat naar hem vernoemd, de Kapelaan Molstraat. Er is voor hem op 13 april 2015 een struikelsteen gelegd.



## Meer informatie

[Hubertus Antonius Marie Mol  
\(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Hubert Mol, Roosendaal 1914 | In Memoriam |](#)

[Brabantse Gesneuvelden 1940 - 2022](#)

[Eer voor kapelaan Hubertus Mol \(sint-christoffel.nl\)](#)

[Hubertus Antonius Maria Mol | Erelijst van](#)

[Gevallenen 1940-1945](#)

