



Frans Josef Peter Nies is geboren op 14 april 1913 in Weert. Hij is de zoon van Felix Joseph Hubert Nies en Anna Maria Held. Aanvankelijk lijkt hij in de voetsporen van zijn vader te treden als hij op de ambachtsschool wordt opgeleid tot timmerman, en vervolgens zijn aannemerspatroondiploma haalt. Na zijn studie start hij echter 'De eerste Weerter begrafenisonderneming'. In 1939 trouwt Frans met Toos van Wegberg. Het is oorlog als hun kinderen worden geboren.

Op jonge leeftijd is hij onder meer hoofdleder van 'De Jonge Wacht' en voorzitter van 'De Jonge Middenstand'. De Jonge Wacht was één van de jeugdorganisatie van de Katholieke kerk. De Jonge Wacht was niet aangesloten bij de Nationale Padvinderraad of onderdeel van de Katholieke Verkenners. Door deze talenten en zijn contacten met kerkelijke en burgerlijke instanties komt hij, bijna als vanzelfsprekend, in het verzet van Weert terecht.

Al in het begin van 1941 was hij werkzaam bij het hulp bieden aan onderduikers. Hij werd vertegenwoordiger in het Landelijk Overleg voor hulp aan Onderduikers voor het district Weert en hield zich bezig met het zoeken naar gastgezinnen voor het plaatsen van onderduikers. Hij had zitting in de duikraad en was een zeer bekwaam districtsleider. Als in de zomer van 1944 een groot aantal verzetsstrijders wordt opgepakt tijdens een Provinciale vergadering van de LO in het pensionaat St. Louis in Weert, is ook Frans niet meer veilig en hij duikt onder. Als hij op 10 augustus 1944 even thuiskomt van zijn onderduikadres stormt de SD naar binnen. Frans probeert te vluchten via de tuin van de burens, maar tevergeefs. De hele buurt is omsingeld. Frans wordt opgepakt en afgevoerd naar de gevangenis in Maastricht. Daar onderging hij een vreselijke mishandeling. Frans weet een bericht te sturen dat hij niets heeft losgelaten. Op 2 september 1944 werd hij op transport gesteld naar kamp Vught. Pas in 1946 krijgt zijn familie het bericht dat Frans op 5 september 1944 in Kamp Vught is gefusilleerd.

Tijdens de jaarlijkse samenkomst van alle Limburgse leidinggevendenden van Jong Nederland, de Sparvaert, op zondag 8 mei 1949 werd op de Spar een eenvoudig gedenkteken onthuld ter herinnering aan de tijdens de Duitse bezetting in 1940-1945 gevallen en omgekomen Aalmoezeniers en Leiders van de Jonge Wacht en van Jong Nederland in Limburg. Hun namen zijn in het eikenhout gebeiteld. Met het verstrijken van de tijd verdween van velen de herinnering aan hun naam en aan hun goede daden. Een oproep in de rubriek Spoorloos van de Limburgse Dagbladen van 20 februari 2006 bracht velen in beweging. Het leidde tot de invulling van de ontbrekende gegevens over hun levensloop. Bij het monument werd een informatiepaneel met informatie geplaatst.



† Heden ontvingen wij het ontstellende bericht van het Nederl. Rood Kruis dat onze dierbare echtgenoot, vader, zoon, behuwdzoon en broer

**FRANS JOZEF PETER NIES**

in het concentratiekamp Vught werd gefusileerd op 5 Sept. '44. Hij werd gevangen genomen als Distributieleider L.O. Weert en bracht in de kracht van zijn leven, 31 jaar oud, het zwaarste offer voor zijn vaderland.

Weert, 15 October 1946.  
Molenpoort 3.

Wed. F. Nies-v. Wegberg.  
Felix.  
Anne-Marie.  
Marie-José.  
Fransje.  
Familie Nies.  
Familie v. Wegberg.

De plechtige Mis van Requiem zal worden opgedragen in de Parochiekerk van St. Martinus te Weert op Dinsdag 22 October a.s. om 10 uur.



†  
Bid voor de ziel van Zaliger

**FRANS JOSEF PETER NIES**  
echtgenoot van

MARIA CATHARINA HUBERTINA VAN WEGBERG  
geboren te Weert 14 April 1913, gefusileerd in het concentratie-kamp te Vught 5 September 1944.

De Wet en het kenmerk van dit leven is geweest **Dienst en liefde voor den evenmens.**

Hij zocht en vond het juiste evenwicht tussen de plichten die zijn huisgezin hem oplegden en de vele plichten die hij wist te hebben tegenover talloze anderen. Nooit zocht hij zichzelf. Hij had een diepe liefde en gehechtheid en een ware afhankelijkheid voor zijn gezin. Maar ook verstond hij de roep van een bedriegde jeugd en een volk in nood. Zijn antwoord daarop was: met raad en daad helpen. En aan het einde: Het offer van zijn leven.

Midden in zijn levensarbeid, die gaaf en sterk, zich steeds meer ontwikkelde, is hij uitgeroepen van God. Ruw ontrukkt is hij aan de liefde van zijn goede vrouw.

In zijn groeiend gezin leven nu zijn lieve kindertjes zonder vader, zonder het beeld van vaderlijke ernst en mannelijke levensvroomheid. In het openbare leven missen velen een principieel en moedig voorvechter van iedere goede zaak.

Zi sloeg de dood hard en bloedig hier zoveel heerlijks neer, de goede God heeft een eeuwige glans gelegd over dit alles.

Lieve, moedige vrouw, onze levens waren verbonden door God. Mijn leven heb ik moeten brengen terug voor Hem, die het mij gaf. Vraag niet waarom. God is goed, God is liefde. Brengt gij ook met mij dit allerzwaarste offer voor Hem die ons zoveel goed deed.

Wij, die steeds bereid stonden voor elkander en iedereen, moeten zeker bereid staan voor God.

Leer dit ook onze lieve kindertjes, eens als zij alles zullen begrijpen. „Ik regel dit met de grote Baas“.

Lieve Ouders, uw zoon mag thans God zien. Weest toch niet bedroefd.

Broer en zusters, familieleden, mijne vele vrienden, wilt mij niet vergeten. Wij zien elkaar weer.

## Meer informatie

[Frans Josef Peter Nies | Oorlogsgravenstichting](#)

[Franciscus Petrus Josephus Nies | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Digitaal Archief - Onderzoeken - AEZEL](#)

[Geboorte Frans Josef Peter Nies op 14 april 1913 te Weert » Open Archieven](#)

[Nies, Frans Josef Peter - Nationaal Monument Kamp Vught \(nmkampvught.nl\)](#)

[Haelen, verzetsmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei Monument \(de-spar.nl\)](#)