



Emile Antoon Felix Goossens is geboren op 21 januari 1903 in Venlo. Hij was de zoon van Antoine Emile Hubert Goossens en Huberta Henrica Wilhelmina Antonia Receveur.

Hij priester in het Bisdom Roermond en kapelaan in Echt tussen 1936 en 1945. Daarnaast was hij de Aalmoezenier van de Jonge Wacht. De Jonge Wacht was één van de jeugdorganisatie van de Katholieke kerk. De Jonge Wacht was niet aangesloten bij de Nationale Padvinderraad of onderdeel van de Katholieke Verkenners.

Kapelaan Emile Goossens deed tijdens de Tweede Wereldoorlog veel denk- en organisatie werk voor het verzet. Voor geallieerde piloten, joodse medeburgers en ondergedoken verzetsmensen zette hij vluchtlijnen uit tot in België en Noord-Frankrijk. Goossens werd bij toeval gearresteerd toen de Sicherheitspolizei in de vroege ochtend van 29 juni 1944 'het kasteeltje' in Nunhem omsingelde. Door verraad vermoedde de bezetter dat de vaandrig A.J. van Rooyen uit het Utrechtse IJsselstein daar verscholen zat. Deze verzetsman had een groot aandeel in de opvang, het doorsluizen en onderduiken van in Duitsland ontsnapte krijgsgevangenen. Toen de Sicherheitspolizei 'het kasteeltje' binnendrong, zag Van Rooyen kans vanuit zijn bed het dak op te komen en zo te ontsnappen. Goossens werd samen met een aantal andere verzetslieden gearresteerd. In eerste instantie wist de bezetter niet wie Goossens was, want de kapelaan gebruikte een van zijn twee schuilnamen. Maar via de inhoud van een koffertje wist men toch zijn ware identiteit te achterhalen. Bij het verhoor een dag later in het Huis van Bewaring te Maastricht, constateerden de SD'ers Nitsch en Ströbl dat ze bij toeval een uiterst belangrijke verzetsman hadden opgepakt. Ströbl liet zich handenwringend tegenover de gevangenisportier ontvallen: 'Wir haben einen Anderen gesucht, aber noch einen Schwereren gefunden'.

De arrestatie van kapelaan Goossens gebeurde nauwelijks een maand nadat hij had besloten in het Nunhemse kasteeltje onder te duiken. Goossens werd onderworpen aan een zwaar verhoor, waarbij Nitsch samen met de onbehouwen Schut (een SD'er van Nederlandse afkomst) gebruik maakte van een lat met aangescherpte uiteinden. Na afloop waren Goossens' handen, rug en zitvlak kapotgeslagen. Bovendien werd de hele nacht een keihard spelende radio voor de deur gezet, zodat hij niet aan slapen toekwam. De volgende dag werden de folteringen herhaald, maar Goossens liet niets los over zijn verzetswerk.

Begin augustus 1944 werd de kapelaan overgebracht naar Vught. Via concentratiekamp Sachsenhausen kwam hij terecht in het concentratiekamp Bergen-Belsen, waar hij in maart 1945 op 42-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van uitputting door een besmettelijke ziekte.





Hij wordt herdacht op het monument in Echt.

Tijdens de jaarlijkse samenkomst van alle Limburgse leidinggevenden van Jong Nederland, de Sparvaert, op zondag 8 mei 1949 werd op de Spar een eenvoudig gedenkteken onthuld ter herinnering aan de tijdens de Duitse bezetting in 1940-1945 gevallen en

omgekomen Aalmoezeniers en Leaders van de Jonge Wacht en van Jong Nederland in Limburg. Hun namen zijn in het eikenhout gebeiteld. Met het verstrijken van de tijd verdween van velen de herinnering aan hun naam en aan hun goede daden. Een oproep in de rubriek Spoorloos van de Limburgse Dagbladen van 20 februari 2006 bracht velen in beweging. Het leidde tot de invulling van de ontbrekende gegevens over hun levensloop. Bij het monument werd een informatiepaneel met informatie geplaatst.



Meer informatie

[Emile Antoon Felix Goossens | Oorlogsgravenstichting](#)

[Emile Antonius Felix Goossens | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Birth Emile Antoon Felix Goossens on January 21, 1903 in Venlo \(Netherlands\) » Open Archives](#)

[Echt, monument voor kapelaan Emile A.F. Goossens - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives \(arolsen-archives.org\)](#)

[Haelen, verzetsmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei Monument \(de-spar.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.