

Jetty de Vogel-Schim van der Loeff



Henriette (Jetty) Sophie Schim van der Loeff is geboren op 30 november 1905 in Doesburg. Ze was de dochter van Herman Pieter Schim van der Loeff en Berta Johanna Verdam. Ze had een broertje Johannes (1907-1969) en een zusje Anna Margaretha Cornelia (1910-1990).

Ze trouwde in 1927 met Simon van den Bergh en ze krijgen een jaar later een zoon Eric. Simon en Jetty zijn in 1934 weer gescheiden.

Jetty werd in 1938 Akela bij groep 12 Thorbeckegroep in Den Haag. Meyndert Ligthart en Clara van Schelven waren met haar welpenleiding. De groep werd opgericht in september 1921 en in 1928 uitgebreid met een welpenhorde. Eind 1930 had de groep het groepshuis in de Fahrenheitstraat 228, een zolder

boven een sigarenfabriek. Van deze ruimte zouden tot aan de

Tweede Wereldoorlog meer Haagse groepen gebruik maken.

Charles de Vogel werd Hopman en later ook de assistent districtscommissaris in den Haag. Jetty verzorgde voor de oorlog radio uitzendingen waarin ze welpenverhalen vertelde. Op 30 november 1938 trouwden Charles en Jetty in Den Haag. De Thorbeckegroep had vlak voor de oorlog haar clubhuis aan de Obrechtstraat.

RADIO-UITZENDING

We vestigen de aandacht op de AVRO-uitzendingen de eerstvolgende drie Zondagen, van een Welpenverhaal, geschreven en verteld door Akeela de Vogel-Schim v. d. Loeff. Elke uitzending duurt 5 minuten en heeft plaats tussen 1 en 2 uur (zie radioprogramma).



Tijdens de oorlog was ze actief in het verzet. Meyndert beschrijft tijdens zijn verhoor als Engelandvaarder hoe hij in oktober 1940 in betrokken raakte bij 'een geheime organisatie'. Samen met Jetty kwam hij in contact met een gedropte Engelse vlieger. Hij koppelde hen aan Clara van Schelven, die ook een welpenleidster bij hun team was. Zij stond in contact met de Secret Service in de UK en een vertegenwoordiger van de Secret Service, Lord Westford, die in Nederland was.

Ze werd weer actief binnen Scouting en was onder andere assistent districtscommissaris Welpen in Den Haag.

Jetty ontving na de oorlog het verzetshedenkingskruis. Ze is overleden op 1 juni 1985 in Den Haag en werd gecremeerd.

Meer informatie

[Stamboom van families Rutgers van der Loeff, Schim van der Loeff, Verniers van der Loeff en Van der Loeff](#)

[Henriette Sophie Schim van der Loeff \(1905 - 1985\) - Genealogy \(geni.com\)](#)



[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 11, 1938 » 1938-12 - Pag. 19 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 28, 1945-1946, no 11, 1946 » 1946-08 - Pag. 15 | Delpher](#)

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 7, 1938 » 1938-07 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 29, 1946-1947, no 9, 1947 » 1947-06 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no 11, 1939 » 1939-12 - Pag. 27 | Delpher](#)

[Thorbeckegroep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Meyndert Henricus Ligthart \(Madrid, 27 januari 1921 - locatie onbekend, 18 januari 1989\) -](#)

[Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Ligthart - Nationaal Archief](#)

[Ligthart - Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.