

# Clemens Baron van Voorst tot Voorst



Clemens Louis Willem Marie Baron van Voorst tot Voorst is geboren op 6 mei 1911 in Den Haag. Hij was de zoon van Cuno Eduard Willem baron van Voorst tot Voorst en Josephine Johanna Maria barones van Hövell van Wezeveld en Westerfliet.

Lambert Wüst nam in het kader van zijn Quest als voortrekker in 1937 het initiatief om het mogelijk te maken dat er in een garnizoensplaats een stam voor voortrekkers, die in

## UIT DE MILITAIRE STAMMEN. DE MAARSCHALK FOCH STAM.

Op 19 Februari werd in het garnizoen Den Haag op initiatief van den weleerw. heer J. van Dael een militaire stam opgericht die den naam kreeg van Maarschalk Foch-stam. Luitenant baron C. van Voorst tot Voorst was zo welwillend zich als oubaas beschikbaar te stellen, terwijl de weleerw. heer J. van Dael de aalmoezeniersplaats zal bekleden.

militaire dienst waren, gevormd werd. Hij werkte daarin samen met Nico Koelink, de Assistent Hoofdkwartierscommissaris voor voortrekkers. In 1938 woonde hij in Hilversum en vormde hij het Secretariaat Dienstplichtige Voortrekkers. In april 1939 werd in het Garnizoen Den Haag door dhr. J. van Dael de militaire stam Maarschalk Foch-stam opgericht. Luitenant C. van Voorst tot Voorst werd oubaas en dhr. van Dael werd de stamaalmoezenier.

Tijdens de mobilisatie en de meidagen was Clemens luitenant bij de Infanterie. Hij ging niet in krijgsgevangenschap. In 1944 was hij als inlichtingenofficier betrokken bij de bevrijding van Nederland.

Op 14 oktober 1945 werd hij Member of the Order of the British Empire (MBE) en op 2 januari 1950 kreeg hij het Bronzen Kruis. In de toelichting staat: "*Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na nimmer gevolg te hebben gegeven aan het bevel om zich te melden teneinde in Duitse krijgsgevangenschap te worden gevoerd, zich op 7 september 1944 onmiddellijk bereid te verklaren om, op diens verzoek, een leider van een inlichtingengroep, werkzaam in bezet Nederland, te vergezellen, die in verband met aanwijzingen ontvangen van het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering de Geallieerde troepen tegemoet ging. In het bijzonder door deze zeer moeilijke en gevaarlijke tocht, welke bijna een maand duurde, te volbrengen, waarbij onder vuur zowel van de Geallieerden als van de Duitsers herhaaldelijk werd getracht ondanks groot gevaar voor eigen leven door te dringen en tenslotte door alles op alles te zetten de vijandelijke linies en niemandsland werden gepasseerd.*" Daarnaast werd hij Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Hij was medeoprichter, voorzitter en erelid van de Vereniging Draggers Bronzen Leeuw-Bronzen Kruis.

Clemens is overleden op 2 december 2000 in Deventer.

## Meer informatie

Voortgang, april 1939

[Voorst tot Voorst, Baron van, C.L.W.M. - TracesOfWar.nl](#)

[20-12. C.L.W.M. van Voorst tot Voorst](#)

[Voorst tot Voorst, C.L.W.M. baron van | Onderscheidingen | Defensie.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.